

---

Tijdschrift 'Steeds Bereid' Scoutsgroep De Zwaluw

Verantwoordelijke Uitgever

Sam Bastiaens  
Korteboeken 23  
9930 Zomergem

Redactie

Renée Mortier  
Scherpzinnige Hinde

**September 2016**

**Oktober 2016**

**November 2016**

**December 2016**

# Het hoekje van de EENHEIDSLEIDER



Fierheid, dat is het gevoel dat overheerst wanneer ik dit schrijf. Fier omdat het terug een schitterend grootkamp was. Ondanks het mindere weer tijdens het eerste deel van het kamp was het toch weer bijzonder geslaagd. We vertrokken nochtans met een aantal vraagtekens wegens de afbraak van onze sanitaire blok. Zouden we ons wel deftig kunnen wassen en zouden we wel deftige wc's hebben, dat was de vraag die bij de meesten overheerste. Mede dankzij de expertise van Forel, Gibbon, Leeuw en Grizzly slaagden we er echter in om de wasblok te vergeten en beseften we dat de afbraak uiteindelijk misschien meer een zegen is dan een vloek. Het vergde iets meer werk op voorkamp maar uiteindelijk waren we toch op tijd klaar voor de komst van alle kinderen op 7 augustus. Met een recordopkomst voor de bbq kunnen we ook spreken van een schitterende bezokedag waarvoor ik iedereen die gekomen is nog eens wil bedanken! Voor de rest verliep het kamp eigenlijk vrij rustig, voor sommigen bleek het wel vrij zwaar maar uiteindelijk gebeurden geen noemenswaardige incidenten en zag ik ontzettend veel blije gezichten op de bus stappen, het einde van alweer een schitterende periode! Voor de alle verhalen van het kamp verwijs ik jullie graag naar de artikels van de verschillende takken verderop in het boekje.

Jullie zullen wel al gemerkt hebben dat in de rechterbovenhoek na drie jaar geen Lama meer staat maar een snoezige Fret. Na drie jaar enorm veel opofferingen en ontzetten veel en hard werk laat Lama de eenheid aan mij over. De dankbaarheid naar hem toe is onbeschrijflijk en ik wens hem dan ook heel veel rustige zaterdagen toe om dingen te doen waar hij de afgelopen jaren geen tijd voor had; Nogmaals dank Lama!! Met hem nemen nog twee assistent-eenheidsleiders afscheid van het "blauwe team", het lijkt hier wel de Belgische voetbalbond. Zo neemt de eenheid ook afscheid van Hinde die na vier jaar takleiderschap en één jaar assistent-eenheidsleiderschap naar de stam gaat om daar achter de schermen nog heel veel werk te verrichten voor de eenheid. Ook haar wil ik heel erg bedanken voor alle inzet

van de afgelopen jaren en wens ik ook veel zalige zaterdagen toe. Bedankt Hinde!! Tenslotte neemt ook Leeuw afscheid van het eenheidsleiders-team om zich ten volle te kunnen concentreren op het oprichten van een nieuwe tak. Na 15 jaar zijn we er namelijk eindelijk in geslaagd om terug een seniortak op te richten. Leeuw neemt deze zware taak op zich samen met Fennek en dus is een combinatie met het eenheidsleiderschap niet meer mogelijk. Ik wil Leeuw bedanken voor de inzet van de afgelopen jaren, maar hij blijft zich uiteraard voor 200% inzetten voor de Zwaluw om ervoor te zorgen dat onze oudsten nog beter worden voorbereid op het leiderschap en om hen onvergetelijke tijden te bezorgen.

Ikzelf neem dus de fakkel over maar ik doe dit uiteraard niet alleen. Na jaren opgeleid te zijn door hem krijg ik dit jaar de onvoorwaardelijke steun van mijn persoonlijke Thierry Henry zijnde Gedreven Hert. Die man blijft zich onvoorwaardelijk inzetten voor de eenheid en krijgt er maar niet genoeg van. Ontzettend veel dank aan Hert dus om zich minstens nog een jaar in te zetten om alles mee te helpen organiseren. Ik ben ook heel blij dat ik nog steeds kan rekenen op de steun van Lama, Baribal en Forel. Zij zullen mij nog steeds bijstaan en aan bepaalde zaken doen denken die ik al eens over het hoofd zou zien, dit maakt het werk toch enigszins makkelijker.

Het feit dat ik eenheidsleider word betekent ook dat mijn actieve leiderscarrière bij de takken ten einde is. Na zeven ontzettend mooie jaren neem ik afscheid als effectieve leider. Uiteindelijk ben ik erg blij dat ik mijn leiderscarrière kan afronden na zo een mooi jaar. Het was een schitterende groep om mee te werken. Dank daarvoor aan alle jongverkenner-jonggidsen 2015-2016. Maar vooral dank aan de leidersploeg. Panter, Flicka, Fennek, Kameleon en Okapi, het was de max om met jullie te kunnen samenwerken!

Samen met mij nemen helaas nog enkelen afscheid van de leidersploeg. Ten eerste is er Strijdvaardige Mustang die ook na zeven jaar afscheid neemt van de leidersploeg. Mustang gaat zich nu volledig concentreren op zijn studies om zo de beste dokter van Gent en omstreken te worden. Ik dank Mustang uit de grond van mijn hart voor zijn jarenlange inzet, we zullen u enorm missen!!! Mustang is mijn rechterhand geweest bij de Teerpoten en ook mijn rechterhand van dit jaar bij de jvg's heeft er nu voor gekozen om vol voor zijn studies te gaan. Na zes jaar leiding geven neemt De Zwaluw immers ook afscheid van Gewiekste Panter. Wie binnenkort een goede econoom zoekt kan altijd bij hem terecht! Broederliefde is zo mooi! Samen met Panter moeten we helaas ook afscheid nemen van zijn broer Onstuimige Bunzing. Na vijf jaar leiding geven heeft hij beslist om zijn zaterdagen anders in te vullen. Ook hem wil ik ontzettend bedanken voor zijn inzet en mopjes van de afgelopen vijf jaar! Tenslotte moeten we ook afscheid nemen van Gezellige Orka. Orka neemt reeds na één jaar leiderschap afscheid van de eenheid omdat de combinatie met school iets te moeilijk bleek. Zij houdt de deur echter op een kier voor de toekomst en ik hoop haar dus ooit nog terug te mogen verwelkomen in de leidersploeg. Alleszins bedankt voor het afgelopen jaar.

Je merkt het: met Hinde, Mustang, Panter, Bunzing en Orka valt 26(!) jaar leiderservaring weg. Dat betekent dus ook dat er heel wat ruimte komt voor nieuwe leiding. Ik ben dan ook heel blij om negen nieuwe leiders te mogen verwelkomen. Zij zijn allemaal uitermate goed voorbereid en zullen stuk voor stuk schitterende leiders worden! De opvolging van de eenheid is verzekerd!

We hebben nu een leidersploeg van 28 man, mezelf en Hert bijgerekend. Deze moet dus goed ondersteund worden. Daarvoor hebben wij heel goede kapiteins gevonden. Zo neemt Vlinder het takleiderschap over bij de Teerpoten, daarbij wordt zij zeer goed bijgestaan door Pinguin die de honneurs van takleidster zal opnemen tijdens de afwezigheid van Vlinder tijdens haar buitenlandse stage. Bij de Wolven blijft Arasari op post, ook zij gaat op buitenlandse stage en zal voor die periode worden vervangen door Husky. Vooral bij de jvg's was het een grote verrassing; Ik word namelijk opgevolgd door Kameleon, die na één jaar leiding meteen takleider wordt. Dit is een grote stap maar als één iemand in staat is om dat te doen is het Kameleon wel. Bovendien wordt hij heel goed begeleid door een uitstekend leidersteam! Door het feit dat Leeuw naar de seniors gaat, komt er ook een nieuwe takleider bij de VG's. Dit jaar zal Dingo die rol op zich nemen. Voor het volledige organigram vinden jullie verderop in het boekje.

Zo, nu zijn jullie weer helemaal klaar voor de start van het nieuwe scoutsjaar. We gaan niet teveel veranderen en behouden dus onze klassieke concepten. Zo beginnen we met onze openings-/vriendjesdag dat doorgaat zaterdag 10 september in de Muze waar je kennis kan maken met de leiding en onze werking en waarbij we vooral hopen veel nieuwe kindjes te mogen verwelkomen. Daarna volgt weer het Herfstkamp dat dit jaar doorgaat van Zaterdag 29 oktober tot en met woensdag 2 november 2016 in de Spreedonken in Olmen.

Verderop in het jaar hebben we dan onze alom bekende spaghetti avond die doorgaat op zaterdag 19 november 2016. Daar kan je nogmaals proeven van onze heerlijke wijnen om daarna terug volledig voor de wijnverkoop te gaan. We hebben heel veel goede reacties gekregen omtrent de wijn vorig jaar en behouden dit jaar dus de zelfde wijnen. Meer info over dit alles natuurlijk in de desbetreffende folders die je binnenkort zal ontvangen.

Zo ik ben uitverteld, we zijn klaar om er een lap op te geven! Tot op één van de volgende vergaderingen of evenementen. Bij vragen of opmerkingen kan je steeds contact opnemen met mij.

Groeten en tot binnenkort!!

### **Actieve Fret**

Sam Bastiaens- Eenheidsleider

[fret@dezwaluw.org](mailto:fret@dezwaluw.org) - 0484/03.09.64



# Lidgeld en verzekering

---

Een nieuw jaar betekent ook dat er opnieuw lidgeld moet betaald worden. Dat bedrag dient zowel om onze werking te ondersteunen, als om uw kind gedurende het ganse jaar te verzekeren. Het is dus heel belangrijk dat dit zo snel mogelijk betaald wordt. Net als de vorige jaren krijgen grote gezinnen extra korting per ingeschreven kind en dat brengt ons op volgende bedragen:

**€50 voor het eerste kind**  
**€45 voor het tweede kind**  
**€40 voor het derde, vierde, vijfde,... kind**

Een informatiefolder en de algemene voorwaarden van de verzekering kan je terugvinden op de site van FOS ([www.fos.be](http://www.fos.be)) of kunnen via de eenheidsleiding verkregen worden.

De lidgelden kunnen elke vergadering cash betaald worden bij de eenheidsleiding. Bij elke betaling moet je **een ontvangstbewijs** ontvangen met datum. Je kan ook altijd het lidgeld **overschrijven op onderstaand rekeningnummer met vermelding van "lidgeld + naam kind + tak"**.

Rek. nr.: BE40 0014 9451 4463  
120° FOS De Zwaluw  
Ralingen 53  
9940 Evergem

**DE LIDGELDEN MOETEN BETAALD ZIJN VOOR**  
**HET HERFSTKAMP, EIND OKTOBER!!!**

# Solidariteit Op Maat: het SOMfonds van FOS Open Scouting

---

Dat het bij de scouts reuzefijn is, is al lang geen geheim meer. Omdat het voor zowel FOS Open Scouting als De Zwaluw zeer belangrijk is dat iedereen van deze fun kan genieten, stellen wij jullie graag even het **SOMfonds** voor. Dit fonds werd door FOS Open Scouting in het leven geroepen om via hun eenheden maatschappelijk kwetsbare ouders, kinderen & jongeren financieel te ondersteunen. Op die manier kunnen ook mensen die het wat moeilijker hebben met de soms toch wel hoge kostprijs van zo een toffe hobby, ook vollop genieten van de scouts.

Wil je meer informatie over dit fonds, of ben je benieuwd wie hier allemaal voor in aanmerking komt? Contacteer dan gerust Fret of Hert en zij geven je met plezier alle nodige uitleg.



# Organigram 2016-2017

---

Zo ziet het leiderskader van dit jaar er uit. Bezoek zeker eens onze website, daar kan je foto's en verdere info over de leiding terugvinden.

## Eenheidsleiding

Sam Bastiaens - <b>Fret</b> EL
Karel-Simon Slock - <b>Hert</b> AEL

Teerpoten
Zowie Mann - <b>Vlinder</b> TL
Yanne Mortier - <b>Pinguïn</b> EATL
Arthur Warmoes - <b>Hyena</b> HL
Cato Dambre - <b>Fitis</b> HL
Tobias Haeck - <b>Lynx</b> HL
Jakobe Haeck – <b>Beo</b> HL

Wolven
Ariadne Warmoes - <b>Arasari</b> TL
Louise Suy - <b>Husky</b> EATL
Luka Mann - <b>Impala</b> ATL
Lars Desomer - <b>Agame</b> HL
Arne Bovyn - <b>Serval</b> HL
Helena Dierickx – <b>Sitta</b> HL
Febe Declercq – <b>Ree</b> HL

Jongverkenners-Jonggidsen
Borre Van de Walle - <b>Kameleon</b> TL
Merel Stroo - <b>Flicka</b> HL
Maarten Depoortere - <b>Wouw</b> HL
Raoul Rombouts - <b>Caraya</b> HL
Rozan Michiels - <b>Cavia</b> HL
Matthew Wright – <b>Pekari</b> HL

Verkenners-Gidsen
Francis Verkinderen - <b>Dingo</b> TL
Laura Van Eeckhout - <b>Katta</b> EATL
Ruben Hoflack - <b>Gaai</b> HL
Aaron Dierickx – <b>Vos</b> HL
Pepijn Verscheure – <b>Okapi</b> HL

Seniors
Michiel Dutrieue – <b>Leeuw</b> Seniormoderator
Dino Coppens – <b>Fennek</b> Seniormoderator

Stam
------



## Openingsdag en vriendjesdag.

---

Op **zaterdag 10 september 2016** organiseren wij voor het tweede jaar op rij een interessante openingsdag! Tijdens deze dag nodigen wij graag alle ouders van (toekomstige) leden uit voor een woordje uitleg over onze scoutsgroep, wat wij precies doen, hoe wij ons organiseren enz. Deze infosessies (en uiteraard nog veel meer) gaan door in basisschool De Muze vanaf **14u30**.

Tevens valt deze dag samen met onze vriendjesdag! De teerpoten en wolven (maar ook de JVG's, VG's en Seniors) mogen op die dag zo veel mogelijk vriendjes en familieleden meebrengen om samen een toffe middag te beleven bij de scouts.

Kortom, zowel voor de kinderen als de ouders wordt het een boeiende en leuke dag die jullie zeker niet willen missen: sfeer gegarandeerd!

## Leidersweekend

---

Op dit weekend krijgen zowel de oude leiding als de toekomstige leiding cursussen, informatie en spelletjes om nóg betere leiders te worden! Fun en sfeer alom. Het weekend gaat door **van zaterdag 22 oktober 08u00 tot en met zondag 23 oktober 16u00** op ons terrein te Wondelgem en bedraagt 20€. Enkel voor seniors en leiding!

## Herfstkamp

---

Dit herfstkamp trekken we opnieuw naar gekende oorden. In Olmen gaan we de bossen onveilig maken tijdens de 5 leukste dagen van de herfstvakantie!

Het adres is:

**"De Spreedonken"**

**Gestelseweg 12**

**2491 Olmen (Balen)**

Van zaterdag 29 oktober tot en met woensdag 2 november 2016. Kostprijs: **€80** tot en met 15 oktober, **€90** na 15 oktober. Inschrijving kan iedere zaterdag tot **17 oktober 2015**, bij voorkeur via overschrijving op BE40 0014 9451 4463.

**Details komen zoals gewoonlijk in de kampfolder!**

# Spaghetti avond

---

Op **zaterdag 19 november** houden we onze jaarlijkse spaghetti avond! Op deze gezellige avond kan iedereen genieten van versgemaakte spaghetti bolognaise à volonté.

Dit feest trekt al vele jaren heel veel volk, en we rekenen dan ook dit jaar opnieuw op veel mensen om onze werking te steunen. Breng dus gerust al jullie familie, vrienden, burens en verre kennissen mee: hoe meer zielen, hoe meer vreugd!

# Totemraad

---

Op de grote totemraad van De Zwaluw kwamen dit jaar 8 nieuwe krijgers(sters) boven die het verdienen om een nieuwe naam en passende adjectief te krijgen. Proficiat!

**Jannes Depoortere – Spitsvondige Raaf**



**Marthe Michiels – Gehechte Chinchilla**



**Mel van Rompay – Uitbundige Seriema**



**Saar Lermutte – Zweverige Zwaan**



**Anna Bogaerts – Rumoerige Lijster**



**Paulien Mens – Ondoorgrondelijke Patrijs**



**Febe Declercq – Amicale Ree**



**Marthe Theunissen – Bescheiden Sika**



# Raad der Manenschijn

---

Bij zowel de Teerpoten als de Wolven wordt het hele jaar door gewerkt rond het thema Jungle Book. Dit doen we door de kinderen het verhaal van Mowgli te vertellen, hen liedjes van de jungle aan te leren, hen kennis te laten maken met de dieren uit de jungle en zo veel meer! Een heel belangrijk element in dit thema zijn de junglenamen: naast een totemnaam die men bij de JVG's of de VG's kan verdienen, krijgt elke welpenleider ook een junglenaam. Deze namen hebben voor zowel de leiding als de kinderen een speciale betekenis die gekoppeld is aan het verhaal van Jungle Book. De welpen kennen hun leiders enkel onder deze naam, en wij willen die dan ook graag even aan jullie voorstellen. De nieuwe (en oude) namen van dit jaar die tijdens de Raad der Manenschijn gekozen werden zijn:

## Teerpoten:

### **Raksha** – Onbezorgde Vlinder



Raksha is de moederwolf die Mowgli opnam in haar nest toen hij in de jungle terechtkwam en hem opvoedde als haar eigen jong. Als hét moederfiguur van de jungle, zorgt zij dan ook als takleidster voor de jongste leden van onze eenheid.

### **Kygo** – Vleiende Pinguïn



Kygo is een vis die in de jungle leeft.

**Hathi** – Fantasierijke Hyena

Hathi is de oude en wijze olifant die alle verhalen en geheimen van de jungle kent.

**Chikai** – Doordachte Fitis

Chikai is een kleine springrat uit de jungle.

**Mang** – Stoutmoedige Lynx

Mang de vleermuis kondigt elke avond de komst van de nacht aan. Bovendien brengt hij ook berichten over in de jungle tijdens de nacht, omdat hij dan de enige is die alles kan zien.

**Kaa** – Onvoorspelbare Beo

De koningspython Kaa redde Mowgli uit de klauwen van de kwaadaardige Bandarlogs, toen dit apenvolk hem gevangen hield.

Wolven:**Akela – Nieuwsgierige Arasari**

Akela is de oude en eenzame leider van de Sioniehorde, de groep wolven waarin Mowgli opgroeide en leeft. Hij waakt over de wetten van de jungle en over de andere wolven. Om deze reden wordt deze naam altijd gedragen door de takleider van de Wolven.

**Jacala – Subtiele Husky**

Jacala is een krokodil die in de jungle woont.

**Phaona – Innemende Impala**

Phaona is de moeder van de wolf Phao, die in het jungleverhaal de opvolger wordt van Akela.

**Bagheera – Vluchtige Agame**

De zwarte panter Bagheera kocht voor Mowgli zijn tweede stem op de Raadsrots, waardoor Mowgli bij de wolven mocht blijven wonen en opgenomen werd in de horde. Daarnaast leert Bagheera hem jagen en waakt hij over Mowgli.



**Baloe** – Intense Serval



Baloe is de meest wijze beer uit de jungle: hij kent alle wetten en leert deze aan de welpen en Mowgli. Ook gaf hij Mowgli zijn eerste stem op de Raadsrots.

**Ko** – Flemende Sitta



Ko is een kraai die in de jungle leeft.

**Ikki** – Amicala Ree



Ikki is een stekelvarken uit de jungle.

# Verlaten de eenheid...

---

Helaas moeten wij ook dit jaar afscheid nemen van een aantal leiders... Na jaren van fantastische inzet voor onze eenheid, wordt het tijd voor hen om een stapje terug te zetten en ruimte te maken voor alle nieuwe leiders die we dit jaar verwelkomen. We zullen hen ongetwijfeld nog vaak zien op of naast de scouts, dus nemen we hier maar voor héél even afscheid!

## Gezellige Orka – Amber Bekaert



De carrière van Orka, ofwel Amber, binnen De Zwaluw was kort maar krachtig! Ze komt bij onze eenheid binnen wanneer ze al bij de VG's zit. Dit is in vergelijking met onze meeste leden redelijk laat, maar daar trekt Amber zich terecht niks van aan! Met haar zeer vriendelijke en bruisende persoonlijkheid blijkt ze al snel een echte sfeermaker te zijn. Met iedereen kan ze goed overweg en ze maakt dan ook in geen tijd nieuwe vrienden. Dat ze nog geen jarenlange ervaring met technieken heeft laat Amber ook niet aan haar hart komen, want na slechts twee jaar in De Zwaluw behaalt ze al haar totem. Vanaf dan kent iedereen haar als Gezellige Orka, een totem die perfect bij haar past.

Na slechts twee jaar bij de VG's gaat ze over naar de leiding. Ze komt samen met onderandere haar goede vrienden Fitis bij de teerpoten terecht, waar ze het zeer goed doet. Haar geduld en behulpzaamheid maken van Orka een favoriet onder de kinderen. Dat ze altijd bereid is om een handje te helpen zorgt er echter ook voor dat ze onder de leiding zeer graag gezien is. Het is dan ook zeer jammer dat Orka na één jaartje bij de leiding beslist heeft om een stapje terug te zetten. We zullen haar zeker missen!

## Scherpzinnige Hinde – Renée Mortier

Renée komt in de eenheid in februari 2001. Na 2 rustige jaren bij de teerpoten toont ze haar ambitie bij de wolven. Zo wordt zij Grijsje Zus en nestleidster en behaalt ze ook haar zilveren wolf. Hinde is heel erg goed in technieken en heel competitief. Dat toont ze door in haar tweede jaar reeds jonggids van het jaar, PL van het Jaar en

Patrouille van de Tochten te worden. Ze haalt dan ook met gemak in haar derde jaar haar totem Scherpzinnige Hinde en wordt voor het tweede jaar op rij(!) jonggids van het jaar. Dit bewijst dat Hinde een serieuze doorzetter is, wat ze onder andere ook toont door bij de jvg's eens een proef als enige van de hele tak vol te houden en zo het spel te winnen. Wat opmerkelijk is aan Hinde is dat ze steeds onafscheidelijk is van haar vriendinnen Panda en Mink. Daarmee gaat ze samen naar de VG's. Nog een bewijs van haar doorzettingsvermogen is een 400 meter lopen tijdens kamp waar Hinde 1 schoen verliest en dan maar doorloopt op 1 schoen.

Na een ongelooflijk jaar bij de VG's krijgt ze echter de kans om meteen leidster te worden samen met Panda bij de bevertjes. Ambitieuus als ze is kan Hinde zo'n kans niet afslaan en begint ze haar leiderscarrière reeds op 15-jarige leeftijd bij de bevertjes. Onder de vleugels van Timalia leert ze de kneepjes van het vak en ze voelt zich heel erg op haar gemak bij de kleintjes. Zoals het hoort wordt ze in haar tweede jaar ook assistent-takleidster. Door een leiderstekort kan ze helaas niet bij de bevertjes blijven en dus moet Hinde op zoek naar een nieuwe tak. Omdat ze vroeger al zo graag met technieken bezig was, was de overstap naar de verkenner-gidsen dan ook een gedroomde overstap. Na een heel druk jaar beseft Hinde dat ze de kleintjes toch iets teveel mist en gezien het feit dat er



een plaats vrijkomt als takleider bij de teerpoten, is het het ideale moment om door te schuiven en zo één van de jongste takleiders in de geschiedenis van De Zwaluw te worden. Zoals al duidelijk bleek uit het voorgaande heeft Hinde heel veel ambitie. Vorig jaar werd ze dan ook niet onverwacht assistent-eenheidsleidster. Na een jaar houdt het daar echter op voor Hinde. Sinds ze afgestudeerd is en dus zal beginnen werken, wordt de combinatie met de scouts nogal moeilijk.

Hinde verdwijnt uiteraard niet uit De Zwaluw en is een enorme meerwaarde voor de stam. Bovendien zal zij nog steeds de redactie van het boekje op haar nemen wat een werk van onschatbare waarde is. Wij danken Hinde voor alle inzet in de scouts en wensen haar alle succes toe in de toekomst met alles wat ze doet!

## Gewiekste Panter – Anton Eeckhout



Wanneer Panter, toen nog Anton, in de scouts kwam was hij al 10 jaar, wat toch een beetje aan de late kant is. Hij laat dit echter niet aan zijn hart komen en laat zich vanaf dag 1 opmerken als een doorzetter die vollop voor zijn doel gaat. Hij behaalt bij de wolven dan ook een gouden sportprijs en zijn eerste ster in zijn tweede jaar bij De Zwaluw. Bij de JVG's zet hij deze trend verder en blijft Anton opvallen dankzij zijn sportiviteit en aanleg voor technieken. Hij wordt met de Leeuwen in 2007 bekroond tot "Patrouille van de Tochten" en slechts één jaar nadien verdient hij de prachtige totem: Gewiekste Panter. Samen met zijn onafscheidelijke vrienden Ram en Valk gaat

Panter in 2008 over naar de VG's, waar hij blijft opvallen en sfeer maken. Hij behaalt bij deze tak nog een aantal sportprijzen en legt ook zeer succesvol zijn woudloper af.

Na twee jaar bij de VG's wordt het echter tijd om wat serieuzer te worden en Panter gaat over naar de wolvenleiding. Daar doet hij eerst onder leiding van Das en later onder Mees zijn uiterste best en geeft hij het beste van zichzelf. Als Bagheera, hoe kan het ook anders, blijkt hij al snel van onmisbare waarde voor zijn medeleiding en ook bij de kinderen gaat zijn inzet niet onopgemerkt voorbij. Voor vele wolven was hij dan ook dé favoriete leider. In 2015 besluit hij dat het tijd wordt om een stapje hoger te klimmen en hij ruilt de wolventak in voor de JVG's. Onder leiding van Fret, maar vooral in grote samenwerking met hem, geeft hij nog een laatste jaartje het beste van zichzelf. Helaas komt na al deze mooie jaren ook voor een fantastische en gemotiveerde leider als Panter een einde aan het avontuur, maar we zijn er zeker van dat we hem nog vaak zullen terugzien bij De Zwaluw.

## Onstuimige Bunzing – Ernest Eeckhout

Vanaf het moment dat Bunzing, toen nog gekend als Ernest, in 2003 in de scouts kwam, begon hij onmiddellijk overal de show te stelen. Zijn aanwezigheid zorgt steeds voor een enorme sfeer in de groep en hij zal dan ook nooit onopgemerkt blijven. Ondanks zijn eigenzinnige persoonlijkheid, zet hij zich steeds volledig in op de scouts. Hij wint een aantal sportprijzen en behaalt bij de wolven ook zijn Zilveren Wolf. Wanneer Ernest naar de scouting gaat bewijst hij dat hij een aanleg heeft voor

technieken en in 2010 wordt hij hiervoor beloond met een totem die hem op het lijf geschreven staat: Onstuimige Bunzing. Naast al deze verwezenlijkingen komt Bunzing



in onze archieven héél vaak (maar dan ook echt heeeeeeel vaak) voor met allerlei grappen, grollen en hilarische opmerkingen.

Wanneer hij in 2012 overgaat naar de leiding, blijft hij nog steeds zijn opvallende en innemende zelve. Bij de JVG-leiding blijft Bunzing één van de grootste sfeermakers, waardoor zowel de leiding als de kinderen hem “nen vree toffe vinden”. Hij blijft dan ook twee jaar bij deze tak zijn ding doen, maar gaat nadien over naar de Verkenner-Gidsen onder leiding van Leeuw. Deze takleider probeert hem een beetje te kalmeren, maar iedereen die Bunzing kent weet dat zijn onstuimigheid niet in te tomen valt. Dat was echter geen groot probleem, want ook bij de

VG's blijft hij twee jaar lang het beste van zichzelf geven, waar we hem toch zeer dankbaar voor zijn.

Na meer dan tien jaar in De Zwaluw neemt Bunzing echter afscheid van onze eenheid. We hopen hem nog vaak over de vloer te krijgen voor een

### **Strijdvaardige Mustang – Brecht Demeester**

Na vele jaren binnen De Zwaluw is Mustang, ofte Brecht Demeester, langzaamaan een echt begrip geworden binnen onze eenheid. Samen met zijn leeftijdsgenoten Leeuw, Fret en zijn broer Cheetah laat hij al van jongsaf bij elke tak een goede indruk na. Ondanks dat al deze leeftijdsgenoten zeer sterke concurrentie voor hem vormen, slaagt Brecht er in om een aantal zeer mooie prijzen te winnen. Hij wordt zowel "Jongverkenner van het jaar" als "Verkenner van het jaar", het zijn er maar weinigen die hem dat nadoen. Vechtlust en doorzettingsvermogen typeren Brecht en leveren hem bij de VG's de totem "Strijdvaardige Mustang" op. Daarnaast beheerst hij ook perfect zijn technieken, wat bewezen wordt door het feit dat hij bij de VG's drie jaar op rij de trofee van “Patrouille van de Tochten” in de wacht sleept met de Condors.



Nadat hij bij de VG's genoeg getoond heeft wat hij in zijn mars heeft, vertrekt Mustang naar de teerpotenleiding onder Jak. Ondanks dat hij een zeer stoere kerel is, kan hij het uitstekend vinden met deze jonge kinderen. Het wordt dan ook onmiddellijk duidelijk dat Mustang als leider heel wat potentieel bezit. Zowel zijn verantwoordelijkheidszin als zijn werklust maken van hem een onmisbare schakel binnen De Zwaluw, iemand waar je altijd voor 100% kan op rekenen. Hij wordt dan ook zeer vlot Assistent-Takleider bij de teerpoten en behaalt ook zijn Eerste Klas, mede dankzij zijn super zalige boot die hij bouwt voor de teerpoten! Na zijn avontuur bij de teerpoten wordt het voor Mustang tijd voor het serieuzere werk en hij trekt als Eerste-Assistent naar de VG-leiding. Ook

daar wordt hij al snel één van de meest geliefde leiders die het zowel met de ruige jongens als met de roddelende meisjes zeer goed kan vinden. Samen met zijn takleider Leeuw en Bunzing (en later ook Dingo en Katta) bouwt hij de verkennertak verder uit tot een goed geöliede machine waarin iedereen zich ten volle kan smijten.

Het onuitputtelijke engagement van Mustang zagen we niet alleen aan de vele inspanningen die hij leverde voor zijn eigen tak, maar ook aan zijn blijvende inzet voor de gehele eenheid. Ondanks zijn zware studies stond Mustang altijd als één van de eerste klaar om een handje toe te steken en te helpen waar hij maar kon. We zijn er dan ook van overtuigd dat we hem nog héél vaak gaan zien bij De Zwaluw en hem dus eigenlijk niet écht gaan moeten missen!

### **Eigenwijze Lama – Yoeri Lens**

We nemen helaas ook afscheid van Lama, die na 3 jaar voltijds eenheidsleiderschap (en 23 jaar scouting) besloten heeft zijn engagement een versnelling lager te schakelen en over te gaan naar de Stam. Meestal wordt in het afscheidstekstje opgesomd wat iemand zoal verwezenlijkt heeft in zijn scouts carrière, maar dit kan ik hier jammer genoeg niet doen wegens plaatsgebrek. Neem van mij aan dat Lama over alle leeftijdscategorieën heen getoond heeft met de beste mee te kunnen, van sportprijs tot Zilveren Wolf, van Eerste Klas Verkenners tot winnaar van de Challenger.

Het moet niet gezegd worden dat om zoveel te bereiken binnen scouting, je een goede visie moet hebben over wat en waar je heen wil. Beter nog, Lama weet het meestal zo goed dat hij er het adjectief 'Eigenwijze' aan overhoudt. Lama schopt het binnen de leiding dan ook snel tot takleider, een functie die hij 5 jaar zal bekleden bij de JVG tak. Onder zijn leiding groeit deze tak enorm, iedereen heeft het er blijkbaar verschrikkelijk naar zijn zin dankzij de creatieve spelen en avontuurlijke activiteiten die er worden georganiseerd (zie JVG fotoarchief website). Vanzelfsprekend is dit zeker niet, want er is een periode dat enkel Ooievaar hem bijstaat als medeleider en zij buiten extra hulp van de Stam het volledige zaakje zelf moesten rechthouden. Een huzarenstukje.



De logische stap naar de eenheidsleiding volgt dan ook na zijn jaren als takleider en daar legt Lama zich onder meer toe op de ontwikkeling van een online database waarin alle administratie en financiën beheerd wordt. Dankzij de nodige kennis van zaken, als burgerlijk ingenieur informatica, en een gezonde portie perfectionisme is dit systeem uitgegroeid tot een stevig fundament in de eenheidswerking. Uiteraard is ook onze website van zijn hand. Na dit warmlopen als AEL besluit Lama om het eenheidsleiderschap op zich te nemen en gaat hier op dit mooie elan verder. Hij probeert structuur te brengen in alles wat er georganiseerd wordt voor de eenheid, maar ook in de takken. Hij legt de lat soms hoog, maar dit is nodig in een organisatie van deze omvang: een bus MOET geboekt zijn, het eten MOET gekocht zijn, de programma's MOETEN af zijn. Het is dat of een kamp loopt in het honderd. Ik denk vooral dat we deze laatste drie jaren met Lama als EL mogen terugblikken op een mooie periode binnen de Zwaluw, een periode waarin we zeker opnieuw zijn vooruitgegaan als eenheid. En dat is zeker een verdienste van de eenheidsleider geweest. Bedankt!

# Artikel Stam Groot Kamp 2016

---

Beste lezers allemaal,

Het is zover: het laatste artikel van dit scoutsjaar is aangebroken. Uiteraard is dit net zoals bij alle andere takken over het grootkamp...

Bij de Stam is dit altijd wel een beetje speciaal want het is een komen en gaan van mensen. Stammers zijn dan ook oud-leiders(sters), of de vriend(in) van oud leiders of zelfs ouders ervan. Bij de Stam ligt het engagement dan ook anders dan bij de leiding en komen ze wanneer ze kunnen of verlof hebben van hun werk. Daarom dat het altijd een komen en gaan is.

We hebben ook drie Stammers die eens in de bloemetjes mogen gezet worden. Dat zijn **Condor**, **Grizzly** en **Forel** omdat zij 18 dagen aan een stuk op kamp zijn geweest. SUPER MERCI!



We konden de Stam dit kamp in 3 shiften indelen: de voorkampers, de kampers en de nakampers.

De Voorkampers: de mensen die meehielpen om de camions in en uit te laden het stafkamp en verdere kamp rechtzetten, het nieuwe nodige sanitair, de bomendag en uiteraard ook het eten voorzien van de kinderen en leiding die mee waren op voorkamp. En niet te ontbreken: ook de bezoekdag.

De Kampers: meehelpen op de bezoekdag, boodschappen doen, koken voor de Teerpoten en Wolven, fourage klaarzetten voor de JVG's en VG's, 4-uurtjes en kantine klaarzetten. Speciale noden verzorgen voor de takken zoals bv, spelmateriaal uit de keuken klaarzetten, vervoer naar explo/dropping, het menu volledig omdraaien voor een omgekeerde dag bij de JVG's....

De Nakampers: kampen helpen afbreken, camions in en uitladen. Laatste maaltijden voorzien van het kamp,...



Onze **Grizzly** heeft twee van de zwaarste badges afgelegd. Zijnde Woudloper en Pionier. Hij heeft ze dan ook met glans behaald. Ook **Harpij** behaalde zijn badge Pionier. **Proficiat!**



Voor meer foto's van onze Stam-avonturen zie onze Website.

Er rest mij dan alleen nog **ALLE Stammers** te bedanken voor hun hulp op kamp en erbuiten en de EL's voor het kamp. DANK U!

Uw verslaggeefster en fotografe ter plaatse  
**Kalme Kongoni**

## Een klein kijkje in de ervaring van de stam

In de vroege ochtend van 1 augustus 2016 waren alle voorkampers bezig de laatste camions aan het in laden, omdat die de dag ervoor niet op de afspraak ware. Toch verliep dat vlot door al deze ervaren leiding! Al vlug konden we vertrekken naar ons favoriete plekje in de Lommelse bossen. Omdat we het daar goed kennen, was ons kamp tegen de avondval vlot recht getrokken. Toch was er enig paniek toen **Wolf** nergens zijn bagage kon vinden. Na een zoektocht van twee dagen hebben we het helaas moeten opgeven en hebben zijn ouders een tweede koffer gebracht. Ondertussen was de koffer van **Wolf** echter al gevonden aan de afslag van Geel en had die persoon een zoektocht gestart op Facebook. Een vriend van **Wolf** had de oproep op Facebook ontdekt en heeft zijn ouders verwittigd. **Baribal** is vervolgens de koffer gaan ophalen, en heeft deze persoon hartelijk bedankt! Eind goed al goed dus...

De vorige jaren was er een wasblok en toiletten voorzien, maar dit is het eerste kamp zonder de wasblok en toiletten. Niemand was er gerust in, maar **Grizzly** liet zijn creative geest werken en samen hebben we er iets subliems van gemaakt. We stonden klaar om de kinderen te ontvangen en er een onvergetelijk kamp van te maken! Toen de kinderen met hun ouders, familie en vrienden aankwamen konden die zich eerst installeren en daarna smullen van een lekkere BBQ. Het was een talrijke opkomst dit jaar dus voor ons zeker geslaagd.

Onze dagelijkse taak is er voor zorgen dat de kinderen een lekker ontbijt en gezonde midagmaal voorgeschoteld krijgen. Om 16u kan hun klein hogertje gestild worden door een koek met melk. En dan om 18u30 als laatste maaltijd verse soep met boterhammen. Aan zoetheid is er ook niet te kort want elke avond is er snoep voorzien, voor het avondspel komen ze dit nog halen in de kantine. Niet alleen het eten moet goed zijn maar ook ons materiaal moet tip top zijn en dat hebben we te danken aan **Forel**. Onze handige harry weet wel raad met kapotte schoppen, tenten en zelfs schoenen. De papiermolen en het reilen en zijlen van het kamp word op de schouders van **Lama** onze eenheidsleider gedragen, die ons spijtig genoeg gaat verlaten als eenheidsleider en het overdraagt aan **Fret**. Hij blijft uiteraard toch nog zijn volle ondersteuning bieden.

Het kamp is niet enkel werken voor de stam maar ook genieten en verrassen. Toen de kinderen op explo waren genoot de stam van overheerlijke mossels en de stilte in het bos, om daarna de kinderen te verrassen met een BBQ als ze terug aankwamen van een lange tocht. Daarnaast kunnen we ook samen genieten van de kampvuuravond, wanneer de kinderen leuke mopjes uitbeelden en we veel liedjes

zingen. Dit jaar was het gieren met Zamzom en Hertje! Dit is jammer genoeg ook al de laatste avond voor de kinderen op kamp. Niet voor ons want wij blijven nog een dag langer om het kamp af te breken en alles terug in de camions te laden. Wat dit jaar al lachend van start ging, want die zat nog vol geladen met karton van de vorige gebruiker. Was dit even verschieten op onze nuchtere maag. Nog goed dat de bakker ook net toekwam met verse koffiekoeken. Na het in- en uitladen van al ons materiaal zat het kamp er dan uiteindelijk op. Op naar het herfstkamp!

### **Trotse Harpij**

# Artikel Teerpooten Groot Kamp 2016

---

## Zondag 7 augustus

Het is weer tijd om op kamp te vertrekken, joepieieieieie!!!! Deze keer geen bus



want de kinderen worden naar ons gebracht door de ouders die dan kunnen genieten van een heerlijke barbecue. Terwijl de ouders het kamp bezichtigen en chillen met andere ouders, beginnen de teerpootjes al met kleine spelletjes om in de mood te komen. We begonnen al met een zeer leuk spel genaamd ninja.

Hierbij bleken drie teerpootjes zeer goed te zijn. **Fé Houttekiet** en **Jackie Vanoverbeke** bleven als enige 2 over en bleven maar doorgaan, het was een ware thriller. Maar ook **Rieke Maricou** kon er wat van want zij kon in de finale haar mannetje (vrouwetje) staan tegen 2 leiders, wat zeker erg verbazend was. Vervolgens verbaasde **Jara Verbanck** iedereen met haar skills in pang toen ze de geliefde **Hathi** versloeg in de finale.

Na al dit plezier begon het eerste hongertje op te komen en was het tijd voor het eerste vieruurtje van het kamp. Daarna was het tijd voor een rondleiding door het kampterrein. Dit was nuttig voor zowel teerpootjes die voor het eerst op kamp waren als voor ervaren teerpootjes want onze geliefde wasblokken zijn nu niet meer waardoor we eigen wastenten en latrines moesten maken. Na de rondleiding was het tijd om snel eens de regels van het kamp te overlopen. Dit werd gedaan door de liefelijke **Ko**. Hierna was het al tijd voor het avondeten klaargemaakt door de stam. Na het zeer lekkere eten was het tijd voor de liefste takkie aka **Raksha** om zangles te geven. Hierna was het normaalgezien het tijd om de dagelijkse kantine op te smikkelen terwijl **Hathi** weer één van zijn fabuleuze verhalen vertelt. Maar om één of andere reden werd **Raksha** plots erg boos op de Teerpootjes en kregen ze plots geen snoepes meer. Toen het verhaaltje voorbij was kwam er plots een guur type bij de teerpootjes langs. Dit bleek een inbreker te zijn die de hulp van de teerpootjes nodig had om een bank te overvallen. In eerste instantie wouden de Teerpootjes dit zeker niet doen, maar uiteindelijk kon de boef hen overtuigen door te zeggen dat ze de

helpt van de buit kregen en daarmee hun kantine konden kopen. Zo gezegd zo gedaan: met hulp van de Teerpootjes werd er die nacht een bank geplunderd en gingen ze tevreden en met de zoete smaak van snoep en overwinning gaan slapen...

### Maandag 8 augustus

Opstaaaaaaaaaaaaaan!!!! Dit was eigenlijk niet nodig om te roepen want iedereen was al klaarwakker. Dit kwam omdat we nu op kampuur zitten. Het komt erop neer dat we 2 uur terug gaan. We doen dit omdat als we om 8 uur beginnen en om 9 uur eindigen met het avondspel het in de zomer nog totaal niet donker is en dan is er niets aan. Dus keren we 2 uur terug en dan is alles wel ok. Maar swat, de ochtend wordt traditioneel gestart met een gezellige turnles om echt helemaal wakker te worden. Dit wordt gevolgd

door een stevig ontbijt zodat je er weer een dag tegenaan kunt. Hierna volgt de voorbereiding op de inspectie waarbij de kinderen hun bed en valies piekfijn in orde moeten maken waarna de leiding dit allemaal checkt. Als je altijd al een zeer goede inspectie hebt gehad maak je een grote kans om Teerpoot van het jaar te worden en



wie dat dit jaar geworden is, lees je later. Na de inspectie en vlaggenroet was het eens tijd om de Teerpootjes' favoriete activiteit (of toch één van) te doen namelijk: kampen bouwen!! Na wat gekke kampen te hebben gezien genoten we van het heerlijke middageten geserveerd door de stam.

Na een korte siësta om het eten te verteren was het tijd voor het eerste middagspel van het kamp. Wendy kwam de hulp van de teerpootjes inroepen want ze was verliefd op 2 stoere indianen en ze wist niet wie te kiezen. De Teerpootjes werden in 2 teams ingedeeld: het ene team speelde voor Vluchige Hagedis en het andere team voor Berekenende Hond. De teerpootjes moesten dan opdrachten doen tegen elkaar om zoveel mogelijk punten te verzamelen voor hun eigen indiaan. Bij één van die opdrachten moest **Jonathan Meersseman** zijn handen omhoog doen en omdat de broek van themakledij iets te groot was, zakte die plots helemaal af wat een zéér grappig zicht was. Uiteindelijk won Vluchtige Hagedis de wedstrijd. Hier kon Berekenende Hond helemaal niet mee lachen en hij begon te vechten met Vluchtige

Hagedis. De Teerpootjes moesten ze uit elkaar halen en Wendy moest dan geen van de twee meer hebben. Na zo een opwindend middagspel was het tijd voor het vieruurtje. Hierna was het tijd om ons te wassen en nadat iedereen weer spik en span was ontstond er een beetje een dood moment die de Teerpootjes onmiddellijk gebruikten om hun verontwaardiging te uiten over het feit dat **Chikai** niet meer samen is met **Chil** maar met een andere jongen genaamd Freddie. Iedereen vond natuurlijk dat **Chil** en **Chikai** een veel mooier koppel waren. Iedereen behalve **Rieke Maricou**, volgens haar waren ze enkel een beter koppel toen **Chil** terug lang haar had... Ook werd er plots gescandeerd dat **Chikai** een baby was maar gelukkig was **Leander Goedertier** er om **Chikai** gerust te stellen dat ze dat helemaal niet was! Bedankt daarvoor **Leander** 😊



Hierna was het al tijd voor het zoals gewoonlijk heerlijk avondeten. Na de maaltijd was het al snel tijd voor een leuke zangles, verhaaltje en deze keer een kantine die op tijd was. Hierna werd iedereen verzameld door de staatsveiligheid van België om een groot probleem te bespreken. Blijkbaar waren alle verhalen over zombies geen hersenspinsels, maar pijnlijke realiteit! Hierdoor moest de hele eenheid voorbereid worden op een invasie. Toen iedereen klaar was met de voorbereidingen, verzamelde iedereen zich voor het eindgevecht met de zombies. Maar toen de eenheidsleider **Lama** plots

aankwam en iedereen verteld dat de vreemde mensen helemaal niet van de staatsveiligheid waren maar gekke wetenschappers die mensenproeven deden en zo die “zombies” gemaakt hadden, kon de eenheid er niet bepaald mee lachen! Op één, twee, drie lagen alle slechterikken plat en was de dag weer eens gered door De Zwaluw. Blij met deze uitkomst gingen de teerpootjes moe maar voldaan gaan slapen.

### Dinsdag 9 augustus

En weer breekt een prachtige dag aan in Lommel waar vogel- en ochtendgymnastiekgeluiden weerklinken. Het ontbijt smaakt hierdoor des te beter. Na het ontbijt was het tijd voor de inspectie. **Fé Houttekiet** was iets kwijt en vroeg **Raksha** om hulp en na een paar seconden vond **Raksha** het verloren dingetje terug

waarop **Fé Houttekiet** onmiddellijk antwoorde: “Zolang **Raksha** in de buurt is kan zij alles fixen”. Na een deftige inspectie was het tijd voor sportproeven, meer bepaald hoog- en verspringen. Hierbij werd de vorige kampioene hoogspringen **Fé Houttekiet** van de troon gestoten door een indrukwekkende 75 cm van **Bram Poelaer**. Het verspringen was erg close met **Fé Houttekiet** die het net haalde van **Loek Schuermans** met respectievelijk 2.08m en 2.05m. Het brons was voor **Lily Neiryck** met exact 2m. Na deze indrukwekkende prestaties was de tijd aangebroken voor wat rustigere spelletjes zoals “ik kwam voorbij een poppenkraam” of woordketting. In dat eerste spel bleek **Stella Deforce** toch niet de beste te zijn: toen ze een dier met de letter i moest zoeken en **Ko** haar de tip gaf dat de totem van haar zus met een i begint (Impala) keek ze recht in de ogen van **Ko** en zei ze erg serieus: “En met welke letter begint die totem dan?”. Hierna was het al tijd om het middageten te nuttigen.

Na lekker te hebben uitgerust werd weer eens de hele eenheid bij elkaar geroepen om een groot probleem op te lossen : Peter Pan was jarig maar er waren geen cakes. Hierop besliste De Zwaluw om zich in groepjes op te splitsen en zo veel mogelijk cakes te maken voor onze geliefde Peter. Men vond snel uit dat door opdrachten te



doen bij bepaalde mensen ze ingrediënten kregen en zo Peter Pan blij konden maken. Uiteindelijk bleek dat het zijn verjaardag totaal niet was en dat iedereen gewoon dus zijn eigen cake mocht opeten. Joepieieieie!!!! Na een heerlijk vieruurtje was het al tijd om ons te wassen. Na het verhaal dat **Jakhals** 10 teken had, was iedereen plots vrij bang van teken en vroeg aan de leiding om een extra controle. Na een extra grondige controle was het al tijd om te gaan eten, waarna we overgingen op de toppers van de avond: zangles, verhaal en kantine. Hierna was het tijd voor het engste avondspel van het kamp. Plots merkten de teerpoten dat **Rieke Maricou**

verdwenen was. Daarop vonden ze een brief waarin duidelijk stond dat ze ontvoerd was en dat de ontvoerder 1 miljoen euro wouden krijgen van de Teerpootjes. Gelukkig kende **Raksha** iemand die erg veel geld had en wou hij de kinderen helpen met het geld. Ze vonden de man maar terwijl ze zijn opdracht deden, merkten ze dat nu ook **Jeff Van Petegem** verdwenen was. Om ook hem terug te krijgen, vroegen de

ontvoerders echter 1 miljoen euro meer! Gelukkig heeft **Raksha** goede connecties en zorgde ze er weer voor dat de Teerpootjes een miljoen konden verdienen. Uiteindelijk hadden ze genoeg geld om hun vrienden te bevrijden en samen met **Rieke Maricou** en **Jeff Van Petegem** rustig te gaan slapen. Net toen de leiding taptoe (het sein dat de kindjes stil moesten worden) ging fluiten vroeg **Jackie Vanoverbeke** om nog even te wachten met “tip-tap-toe” want ze moest naar het toilet. Met deze vrolijke noot gingen ze gaan slapen.

### Woensdag 10 augustus

Tijdens het opstaan kwam **Jeff Van Petegem** tot de conclusie dat hij zeker niet thuis was, want thuis kwamen zijn sokken altijd naar hem en nu vond hij ze maar niet! Na

ze toch gevonden te hebben, begonnen we weer met een lichte turnles en een lekker ontbijt gevolgd door de traditionele inspectie die zoals gewoonlijk vrij goed was. Hierna ging **Hathi** de teerpootseisen aanleren. Dit zijn allemaal dingen



die je zal moeten leren en kennen bij de wolven, maar als het al eens aangeleerd wordt bij de Teerpootjes is dat extra goed. Bij deze Teerpootseisen hoort het kunnen opzeggen van de wet, de belofte, de leuze en meerdere jungledieren kunnen herkennen en weten wat ze doen in het verhaal van Mowgli. Na deze interessante informatie was het alweer tijd om te eten. Zoals gewoonlijk was het heerlijk en tijdens de siësta kreeg **Stella Deforce** iets aparts met de post opgestuurd. Zij kreeg namelijk een stresstet, wat wel vrij amusant was.

Na de siësta, toen de Teerpootjes gezellig in de zithoek zaten, kwamen plots Peter Pan en Wendy de Teerpootjes om hulp vragen. Ze gingen die avond trouwen maar hadden nog niks gepland voor het feest. Behulpzaam als ze zijn wouden de Teerpootjes zeker helpen. Nadat ze een feesttent, versieringen, cocktails en snacks hadden geregeld voor het toekomstige paar, hadden Wendy en Peter Pan plots geen



plaats meer voor de Teerpootjes wat erg jammer was. Gelukkig konden ze hun verdriet wegeten met een lekker vieruurtje. Na het vieruurtje was het tijd om ons te wassen. Op weg naar de wastent voelde **Jackie Vanoverbeke** plots iets pletsen op haar arm. Wat bleek, er heeft gewoon een vogel zonder pardon zijn behoefte gedaan



op haar arm! Tijdens het wassen dacht **Jeff Van Petegem** dat het een goed idee was om eens aan de kraantjes te prutsen waardoor 1 kraantje sprong en **Elmo Leupe**, die net zijn verse kleren had aangetrokken, helemaal nat werd! Gelukkig kwam **Chil** snel te hulp en hij had dan in een mum van tijd het kraantje gerepareerd en **Elmo** naar zijn tent gedragen, afgedroogd en nieuwe kleren gegeven. Wat zouden ze toch doen zonder **Chil**. Na dit voorval was het al tijd voor het avondeten gevolgd door een zeer leuke zangles met als absolute topper "De Machtigste Koning", hé **Jonathan Meerseman**. Hierna kregen we tijdens het

opeten van de heerlijke kantine een verhaal uit junglebook te horen. Later op de avond vonden de Teerpootjes een brief van Wendy en Peter Pan waarin stond dat ze toch waren uitgenodigd voor het trouwfeest! Yes tijd voor een partyyyyyy epiiiic!!! De stemming werd nog beter toen bleek dat het geen trouw tussen Peter Pan en Wendy was maar tussen **Chil** en **Chikai**, wat een echte verassing was (ook voor hen). Tijdens de slow wou **Jara Verbanck** erg graag dansen met **Bram Poelaert** maar jammer genoeg wou **Bram** dit absoluut niet. Na een zwaar feestje was iedereen erg moe en vielen de teerpoten als een blok in slaap...

### **Donderdag 11 augustus**

Wakker wordeeeeen !!!!! Het is weer eens tijd om onszelf wakker te sporten. Na al die beweging beginnen de maagjes te knorren. Gelukkig is er kok en keuken en wordt onze honger al snel beantwoord met bokes en melk. De leiding werd al snel verblijd met een aangename wens van **Ine Bourginion**. Zij wenste namelijk dat het elke dag kamp zou mogen zijn mits dat haar ouders en hond vaker langskwamen. Toen de leiding riep dat ze in plaats van inspectie maken hun zwemgerief mochten pakken en perfect uniform moesten aandoen, wisten de meesten wel wat dat betekende! Het betekent dat er een nog epischere dag dan gewoonlijk aankwam. Na een mooie

wandeling naar het treinstation zaten we op de trein naar het zwembad in Neer(of is het nu Over)Pelt. Na ons middageten opgesmikkeld te hebben voor het zwembad, zaten we vol energie om een namiddag ons kapot te zwemmen. Na een heftige namiddag vol buizen en wildwaterbanen was het tijd om huis(kamp)waarts te keren. Veilig en wel op het terrein teruggekeerd was het tijd voor het avondeten, gevolgd door een zangles, om de avond te eindigen met een kort doch super cool verhaaltje van **Hathi**. Daarna kropen we snel in bed, want iedereen was namelijk doodmoe van zo een inspannende dag.

### Vrijdag 12 augustus

En het was vandaag weer een prachtige dag. Opnieuw kregen de Teerpootjes te horen dat ze hun perfect uniform moeten aantrekken maar deze keer zonder zwemkleden. Na een lichte turnles en een lekker ontbijt kwam het ware plan boven.

We gingen op explo door Lommel!!! Een lichte wandeling om Lommel te verkennen, dat klonk zeer tof. Zo gezegd zo gedaan en we begonnen met een sporentocht. Dit is een tocht waarbij men speciale spoortekens moet volgen tot aan het eindspoor. Bij het eindspoor was het dan tijd voor een kralentocht. Dit hield in dat de Teerpootjes een kralenketting kregen met 3 verschillende kleuren op. Elke kleur staat voor een andere richting. Aan de hand van een raadsel kan men achterhalen welk kleur voor wat staat. Aan het einde van deze kralentocht wachtte een verassing op hen: een frietkraam!!! Yaaas!!! Tijdens het stappen was de leiding



wel verbaasd hoe goed **Stella Deforce** en **Jackie Vanoverbeke** meekonden, het was alsof het een tochtje van niets was terwijl de rest toch wel aan het afzien was. Onder het stappen vertelde **Jara Verbanck** de leiding dat ze al 7 liefjes heeft gehad. Toen de leiding haar verbaasd (en een beetje jaloers) vroegen hoe dat kwam, gaf ze de vrouwelijke leiding haar gouden tip: als je je haar in een staart steekt is plots iedereen verliefd op jou, volgens **Jara**. Goed en wel aangekomen bij het frietkraam kregen de Teerpootjes een heerlijke maaltijd.

Nadat het eten verteerd was, gingen we weer op pad. Deze keer in groep naar de uiteindelijke verassing: de grote speeltuin. Hier mochten de Teerpootjes vrij de tijd

van hun leven beleven. Na zich helemaal moe te hebben gespeeld gingen we terug naar huis met de bus, waar sommige kindjes van een welverdiende powernap genoten. Daarna waren we allemaal weer fris en monter om de traditionele barbecue tot een goed einde te brengen. Na een paar heerlijke hot-dogs was het tijd voor een gedeelde zangles met de wolven. Tijdens deze zangles wou **Jeff Van Petegem** het liedje "Tien kleine negers" aanvragen, jammer genoeg versprak hij zich voor de hele welpentak en vroeg hij om het liedje "Tien kleine negels", wat hem veel gelach opleverde. Toen de leiding zag dat er een paar kinderen letterlijk omvielen van de slaap, besloten ze dat het een goed idee was de Teerpootjes weer eens vroeg het bed in te sturen, wat hen erg in dank werd afgenomen. Moe maar voldaan gingen de teerpootjes weer gaan slapen.

### 13 augustus '16

Opstaaaaaan!!! Met veel moeite werden de Teerpootjes wakker om aan de dag te beginnen. Na een aangename turnles en een lekker ontbijt leek er iets vreemd aan de hand te zijn. De wolven waren erbij. Al snel bleek dat die dag speciaal was, het was



welpendag!!! Op deze dag verbroederen de wolven en de Teerpootjes om een hele dag lang spelletjes te spelen en sociaal te zijn met elkaar. Sommige wolven hadden het hier precies wat lastig mee want al vrij snel kwam **Fé Houttekiet** klagen bij de leiding dat er "teerklooten" gezegd werd, ook al heeft de leiding dit meermaals

verboden. Maar toen de leiding zei dat als er nog iemand "teerklooten" tegen haar zou zeggen ze hen mocht platleggen, klaarden **Fé Houttekiet's** ogen op en sindsdien is er niemand meer komen klagen. Ze zal het waarschijnlijk met typische vrouwelijke diplomatiek hebben aangepakt, dit geheel terzijde. Na de inspectie was het tijd voor de morele opvoeding. Deze keer ging het over multiculturaliteit. Concreet kregen de Teerpootjes vragen als: "Heb je vriendjes die geen Belgische nationaliteit hebben?" of "Heb je al een exotisch eten gegeten?" Hier hadden zowel de Teerpootjes als de wolven heel wat over te zeggen en iedereen heeft die dag heel wat van elkaar kunnen leren. Na dit interessante momentje was het tijd om wat spelletjes te spelen

met de welpen, waardoor de maagjes al snel begonnen te knorren. Zoals gewoonlijk was het middageten gelukkig weer heerlijk.

Na het eten is het chill momentje van de dag aangebroken, namelijk: de siësta, waarna de Teerpoten overgingen naar het middagspel. De welpen werden in kleine groepjes verdeeld en elk groepje werd een land toegewezen. Men moest dan opdrachten volbrengen en daarna naar de centrale post gaan om zoveel mogelijk punten te scoren. Het team dat op het einde van het spel het meeste punten had, won. Na zo een intensief en leuk middagspel was het tijd voor een vieruurtje gevolgd door een grondige wasbeurt, want van intensief spelen wordt je zeer vuil. Na het wassen was het al tijd voor heerlijke soep met boterhammetjes. Dit werd gevolgd door een gedeelde zangles met gedeelde kantine. Dubbel zo leuk dus! Toen de dag op zijn einde liep en de Teerpootjes en de Wolven terug gescheiden werden, passeerde er langs de



zithoek een zeer vreemde clown. Deze werd snel gevolgd door 2 andere clowns die niet wisten wat ze moesten doen. De eerste clown die was langsgekomen was namelijk een gekke clown die ontsnapt was uit het circus en nu enkel nog kinderen wil bang maken. Gelukkig zijn de Teerpootjes geen schijtuizen en gingen ze samen met de goede clowns op zoek naar de kwade clown om hem tegen te houden. Na hem compleet te hebben verslagen konden ze weer rustig gaan slapen.

### Zondag 14 augustus

Vandaag werden de Teerpootjes met een dubbel gevoel wakker. Het was namelijk overgang, of zoals **Jara Verbanck** het graag noemt: overstapdag. Na een snel ontbijt werden de uniformen piekfijn in orde gemaakt, want op zo een overstapdag moet je op je best zijn. Toen de hele eenheid klaar stond in de gigantische U-formatie begon de overgang. Op deze overgang worden er prijzen uitgedeeld en zie je hoe het komende jaar er zal uitzien qua leiding en kinderen. Bij de Teerpootjes zijn er verschillende prijzen. Zo zijn er de jaarlijkse sportprijzen voor sportieve en sterk evoluerende Teerpootjes. Dit jaar ging brons naar **Livia Roobrouck**, zilver ging naar **Jackie Vanoverbeke** en de absoluut sportiefste Teerpoot was zonder twijfel **Fé**

**Houttekiet.** Dan zijn er ook nog Teerpootjes die hun teerpooteisen hebben behaald. Dit jaar zijn dat: **Lies Van de Velde** en **Fé Houttekiet**. De belangrijkste prijs mag natuurlijk niet vergeten worden. Dit is de prijs voor Teerpoot van het jaar: de prijs voor de Teerpoot die het vaakst naar de scouts kwam, waarvan de inspectie altijd zeer goed lag, die steeds zeer goed meespeelt en die altijd perfect uniform heeft. Het brons ging naar **Lies Van de Velde**, het zilver naar **Fé Houttekiet** en de eerste plaats met de daarbij horende prijs was voor **Helene Dezutter!!** Proficiat. **Flynn Cornelis** wordt onze Grijs Broer dit jaar, dit is een speciale titel voor het teerpootje dat door het jaar de meeste punten verzamelde maar nog niet naar de wolven gaat. Nadat elke tak klaar was met ook kindjes over te laten gaan naar andere takken, was het tijd om de nieuwe leidingsploegen te zien. De Teerpootjes krijgen 2 nieuwe leiders die van de VG's komen erbij: **Lynx** die nu de junglenaam **Mang** gekregen heeft en **Beo** die nu de nieuwe **Kaa** is. **Kygo** van de wolven komt ook naar de Teerpootjes. Jammer genoeg moeten de Teerpootjes gedag zeggen tegen 2 leiders. De ervaren en onwijs coole **Raksha** zal stoppen met de scouts en de kei grave **Chil** moet ook afscheid nemen om leiding te gaan worden bij de VG's. Na een door tranen gevuld afscheid ging iedereen naar zijn nieuwe tak om daar een dag door te brengen.

Het begin van deze nieuwe dag was een lekkere schotel klaargemaakt door de



(nieuwe) stam, gevolgd door een korte siësta om dan tot één van de beste middagspelen ooit te komen: het doopmiddagspel!!! De bedoeling van dit spel is gewoon dat de Teerpootjes de nieuwe leiding zo vuil mogelijk maken en je had ze moeten zien! Na al dat dopen kregen de Teerpootjes wel honger en was het tijd voor het vieruurtje. Tijdens het vieruurtje vertelde **Julie Verbeke** de nieuwe leiding over het avondspel van de dag ervoor maar in plaats van clowns gebruikte ze het woord kattepoezen, wat wel een beetje wennen was. Na het vieruurtje en wat leuke spelletjes was het alweer tijd om het avondmaal te gaan

nuttigen. Hierna was het weer tijd voor de zangles aangevuld met een beetje verhaal en wat kantine. Hierna kwam Albus Potter de Teerpootjes om hulp vragen want Voldemort was uit het graf herrezen en vormde opnieuw een bedreiging voor de

wereld. Enkel door het verzamelen van de 3 Relieken van de Dood kon Voldemort terug verslagen worden. Gelukkig zijn de Teerpootjes zo een doorzetters want Voldemort werd verslagen en zo konden de Teerpootjes rustig gaan slapen, dromend van het volgende jaar.

### Maandag 15 augustus

En opnieuw werden de Teerpootjes wakker en gelukkig was vandaag terug alles normaal met de oude kindjes en leiding. Na een leuke turnles en een heerlijk ontbijt was het tijd voor de inspectie waar **Wolf Housen** en **Jonathan Meerseman** het toch wel vrij lastig mee hadden. Maar ja, het zijn de laatste dagen... Na de inspectie begonnen we ons voor te bereiden op de kampvuuravond die de volgende dag zou plaatsvinden. Op de kampvuuravond worden er traditioneel mopjes verteld en uiteraard mogen de Teerpootjes niet onderdoen voor de rest. Dus zoeken we nu al leuke mopjes om dan te vertellen. Na het zoeken en oefenen van de mopjes was het al tijd voor het middagmaal, gevolgd door de ontspannende siësta.



Hierna kwamen er plots piraten op de Teerpootjes af die hun hulp nodig hadden, want hun boot was kapot. De Teerpootjes moesten hen helpen om een nieuwe boot te maken. Na wat opdrachten om de materialen te verzamelen waren de boten gebouwd, logischerwijs waren de piraten superblij maar toch klopte er iets niet. Toen kwamen Peter Pan en Tinkerbel en vertelden de Teerpootjes dat de boten gebruikt gingen worden om arme vluchtelingen aan veel te dure prijzen illegaal in België te dumpen. Dit ging niet door de beugel bij onze Teerpootjes en ze werden erg kwaad waardoor de piraten niet lang meer recht bleven staan en onmiddellijk plat lagen. Eind goed al goed en als beloning voor hun goede daden kregen de Teerpootje een heerlijk vieruurtje. Hierna was het tijd om zich lekker te gaan wassen. Na het wassen was het tijd voor het avondeten gevolgd door zangles verhaaltje en kantine. Joepieieie!!! Hierna was het tijd om in bed te kruipen want morgen zou een lange dag worden.

## Dinsdag 16 augustus

En met vrolijke kinderen start de laatste volle dag van het kamp. Na een leuke turnles is het tijd voor een heerlijk ontbijt, waarna het dan tijd was voor de inspectie, maar deze keer was het geen gewone inspectie. Vandaag moesten ze hun valies maken en klaarmaken om te vertrekken. Dit moest gebeuren omdat de leiding dan al alle tenten waarin de kinderen slapen afbraken om die al terug te kunnen brengen naar de uitleendienst. Hierdoor moesten de Teerpootjes verhuizen naar één van de grote tenten van de leiding, waar ze allemaal gezellig bij elkaar mochten liggen. Na de onconventionele inspectie was het tijd om nog eens de mopjes te oefenen want vanavond was de grote avond. Na wat kleine spelletjes en wat geoefen was het weer tijd om te eten.

Na het eten volgde zoals altijd de leuke siësta. Hierna was het tijd om 2 uur lang keihard te oefenen zodat onze sketches echt wel on point zouden zijn. Hierna was de tijd aangebroken voor de laatste wasbeurt met koud water voor een lange tijd. Dit werd gevolgd door nog wat kleine spelletjes. Ondertussen was **Loek Schuermans** erg goed geworden in het spelletje “ik kwam voorbij een poppenkraam” en zorgde er soms zelfs voor dat **Chil** zich af en toe vergiste. Ondertussen stond het avondeten al op ons te wachten. Voetjes onder tafel en lekker smullen! Hierna was het tijd voor de generale repetitie. Deze was zoals verwacht zeer goed. Dan begon de langverwachte kampvuuravond. De presentators waren erg grappig, de sfeer zat erg goed en er werd



goed gelachen met de mopjes. Zeker met die van de Teerpootjes; het meest met die van **Chil** en **Hathi**. Na al dat plezier was het jammer genoeg tijd om te gaan slapen, voor de laatste keer in de tenten...

**Woensdag 17 augustus**

Het was weer eens een mooie dag om op te staan. Vandaag was de dag dat de Teerpootjes huiswaarts zouden keren, terug naar mama en papa!! Na een leuke turnles en een heerlijk ontbijt was het tijd om alles klaar te maken om te vertrekken: de valies helemaal op punt stellen, de slaapzakken in de zakjes proppen en de veldbedden of luchtmatrassen opplooiën. Hierna was het tijd om nog wat kleine spelletjes te spelen. Gelukkig kwam de bus snel na het middageten en vertrokken de Teerpootjes allemaal moe maar voldaan naar huis. Aangekomen in Wondelgem zeiden ze nog snel gedag tegen de leiding en dan konden ze uitrusten en nagenieten van 10 dagen alles geven.

Het grootkamp was opnieuw een groot succes! Hier wil de teerpotenleiding graag de stam voor bedanken, voor het lekkere eten, en ook de eenheidsleiding, voor de goede organisatie. Tot volgend jaar allemaal!

Uw reporter,  
**Chil**  
**Ambitieuze Vos**



# Programma Teerpoten

---

Als je niet kan komen, gelieve Raksha te verwittigen via email op [vlinder@dezwaluw.org](mailto:vlinder@dezwaluw.org) of via GSM op 0475/20.78.29

Wat brengen jullie ELKE week mee?

- een donkere regenjas
- 50 eurocent voor de cola en eventueel 50 cent voor een koekje
- het mowgliboekje
- lunchpakket als de vergadering om 10u begint

## **Zaterdag 3 september 2016, 14u00 tot 17u30**

Woehoew! Vandaag is het de eerste vergadering van het nieuwe scoutsjaar. We verwelkomen de nieuwe kinderen en spelen heel veel spelletjes.

Mee te nemen: 1 euro voor een drankje en een koekje en een regenjas bij slecht weer.

## **Zaterdag 10 september 2016, 14u00 tot 17u30**

Het is vriendjesdag! Vandaag mogen jullie zoveel mogelijk vriendjes meenemen om samen met ons mee te spelen. Er wordt ook een infomoment voorzien voor de ouders vanaf 14u30.

Mee te nemen: vriendjes en vriendinnetjes! 1 euro voor een drankje en een koekje en een regenjas bij slecht weer.

## **Zaterdag 17 september 2016, 14u00 tot 17u30**

We verdelen de nieuwe nesten, vanaf vandaag mag je dus een wolfje in een bepaald kleur kopen. We luisteren ook naar het jungleverhaal.

Mee te nemen: 1 euro voor een drankje en een koekje en een regenjas bij slecht weer.

## **Zaterdag 24 september 2016**

Geen vergadering

## **Zaterdag 1 oktober 2016, 10u00 tot 17u30**

We spreken af aan het station Gent Sint Pieters om 10 uur voor een hele toffe activiteit, we gaan namelijk zwemmen! We sluiten ook terug af aan het station om 17.30h.

Mee te nemen: zwemkledij, bandjes voor de kinderen die niet kunnen zwemmen!! Een lunchpakket, 5 à 10 euro (dit wordt nog meegedeeld), 1 euro voor een drankje en een koekje en een regenjas bij slecht weer.

**Zaterdag 8 oktober 2016, 14u00 tot 17u30**

Vandaag horen we voor de eerste keer de teerpooteisen (hiermee kan je later je wolfje behalen). Verder spelen we natuurlijk ook nog veel spelletjes.

Mee te nemen: 1 euro voor een drankje en een koekje en een regenjas bij slecht weer.

**Zaterdag 15 oktober 2016, 14u00 tot 17u30**

We leren hoe we onze veters zelf kunnen strikken en spelen verschillende spelletjes.

Mee te nemen: 1 euro voor een drankje en een koekje en een regenjas bij slecht weer.

**Zaterdag 29 oktober tot 2 november 2016**

Joepieeee! Eindelijk is het zover, we vertrekken op herfstkamp! We verzamelen om 08u30 aan ons terrein in Wondelgem voor 5 dagen vol plezier.

Mee te nemen: zie kampfolder

**Zaterdag 12 november 2016, 10u00 tot 17u30**

Hopelijk zijn jullie al een beetje uitgerust van het kamp, want vandaag staat er al een nieuwe super coole activiteit op de planning. We spreken af om 10u00 in de Muze en trekken daarna richting de Playbeach!

Mee te nemen: 5 euro, een lunchpakket, een buskaart (of 2,20 euro) en een regenjas bij slecht weer

**Zaterdag 19 november 2016, 14u00 tot 17u00**

Vandaag trekken we onze dansschoenen aan want we leren enkele leuke volksdansen. Daarnaast spelen we ook nog veel spelletjes. De vergadering duurt uitzonderlijk tot 17u00 want deze avond vindt onze jaarlijkse SPAGHETTI-AVOND plaats waar jullie allen van harte welkom zijn.

Mee te nemen: sportschoenen, 1 euro voor een drankje en een koekje en een regenjas bij slecht weer.

**Zaterdag 3 december 2016, 10u00 tot 17u30**

We krijgen hoogbezoek vandaag van een heel bijzondere man. Hopelijk is iedereen braaf geweest dit jaar! We spreken af om 10h aan de Muze.

Mee te nemen: Een lunchpakket en een regenjas bij slecht weer.

**Zaterdag 10 december 2016, 13u30 tot 17u30**

We spreken af om 13u30 in Wondelgem. Haal die kookboeken maar boven want wij gaan heerlijke koekjes bakken, mmm! Hierna gaan we ook nog een spel spelen in het bos.

Mee te nemen: 50 cent voor een drankje en een regenjas bij slecht weer.

**Zaterdag 17 december 2016, 14u00 tot 17u30**

Vandaag kijken we naar een film op grootscherm.

Mee te nemen: films (eventueel) en 1 euro voor een drankje en een koekje en een regenjas bij slecht weer.

**Raksha**

**Onbezorgde Vlinder**

Takleidster van de Teerpoten

[vlinder@dezwaluw.org](mailto:vlinder@dezwaluw.org)

0475/20.78.29

# Artikel Wolven Groot Kamp 2016

---

## Zondag 07 augustus

Het was elf uur en de zon scheen met veel enthousiasme in het Kattenbos, perfecte weersomstandigheden voor de eerste kampdag! Al snel stroomden de wolven toe en kregen ze hun tent toegewezen. Iedereen sliep in een tent met vijf, behalve de tent van **Jonas Van Troys**. Bij hen werd het net iets gezelliger omdat ze met zes in een tent



lagen! Gelukkig leed niemand aan claustrofobie, en wisten alle zes een plaatsje te bemachtigen. Na een flinke worstelpartij met het veldbed konden de ouders plaats nemen aan tafel en de kinderen spelen met hun dierbare scoutsgenoten. Al snel werden de bbq's aangestoken en kregen we elk een flinke hamburger. Deze

moest even zakken, maar al snel vonden we onze energie terug en was het tijd om een potje te voetballen! Al snel toonde sterspeler **Arend Schuermans** zijn talenten en wist meerdere goals te maken. De tijd vloog snel voorbij en het vieruurtje lag al op ons te wachten. De wolven aten gretig en ondertussen overliep **Akela** de regels die op kamp gelden en hoe de wolven zich moeten gedragen. Na dit ietwat formelere stuk speelden we allemaal samen nog wat spelletjes, en namen hierna afscheid van de ouders.

Na het emotionele afscheid kregen de wolfjes een rondleiding doorheen het hele terrein van Akela. **Michiel Fransoo** wist gevat op te merken dat, hoewel het kattenbos vol zat met honden, wandelaars en teken, er geen enkele kat te bespeuren was! Hij stelde de naam honden-of tekenbos voor en kreeg instemming van de andere wolven. Ook gaf **Miro Leupe** toe dat, toen men vroeg wie hij de knapste persoon op aarde vond, hij zichzelf boven alle Hollywoodsterren verkoos. Best narcistisch **Miro Leupe**, maar omdat je zo een knapperd bent, geven we je gelijk! Na een beknopte zangles en een goed griezelverhaal was het tijd voor het eerste avondspel van het kamp. Kapitein Kaah, de tweelingsbroer van de beruchte kapitein Haak, was zijn schat kwijtgeraakt. De verloren jongens hadden die van hem gestolen en hij vroeg aan de wolven om hem te helpen de schat terug te vinden! Moedig

stemden ze in en gingen op pad. De meeste opdrachten verliepen vlekkeloos, behalve bij de evenwichtsbalk, waar **Milan Van de Geuchte** moeite had om er niet van te donderen. Gelukkig was er **Patric Cocis**, die al vanaf het begin van het spel zijn medewolven beschermde tegen gemene piraten! Uiteindelijk vonden ze de schat terug en konden ze met een gerust hart in hun bedje kruipen! Een geslaagde eerste dag.

### Maandag 8 augustus

Opstaaaaaaaaaan!!! Vandaag werden we gewekt door **Akela**, gevolgd door een stevige turnles. Enkele tenten hadden het moeilijk om stil te zijn 's morgens dus zij werden verrast met een loopje rond de heide samen met **Baloe** en **Bagheera**. Nadat



we onze spieren goed hadden losgemaakt en de jongens hun lesje hadden geleerd, was het tijd voor het ontbijt. Voor de eerste ochtend kregen we van het stam heerlijke cornflakes! Hierna kwam de eerste inspectie van het kamp. Wie dacht dat de valiezen na dag 1 nog proper lagen, heeft verkeerd gedacht! Toen alles netjes lag

en iedereen zijn tandjes had gepoets gingen we hoog- en verspringen. Hierbij bleek dat er toch wel enkele sportievelingen onder de wolven zijn. Zo sprong **Patric Cocis** zo hoog dat **Michiel Fransoo** hem ervan verdacht doping te hebben gebruikt. Ook **Baloe** vond dat **Lou Dezutter** leek op een vliegende eekhoorn toen hij over 80 cm probeerde te springen (zie foto). Bij deze de beste hoog- en verspringers van dit jaar:

HOOGSPRINGEN	VERSPRINGEN
Jonas Van Troys 115 cm	Jonas Van Troys 2m70
Anna Meyskens 105 cm	Tuur Bleyaert en Stern De Hoon 2m30
Jan Meyskens en Zeno Leupe 95 cm	Matthew Deschryver 2m25

Na al dat sporten had iedereen wel een beetje honger, dus we hadden geluk dat het net tijd was om te gaan eten. Onze stevige maaltijd werd gevolg door een welverdiende siësta. Achteraf was het al tijd voor ons eerste middagspel. Bij deze

moesten de wolven de verloren jongens helpen bij het organiseren van een feestje voor de verjaardag van Peter Pan. De wolven deden verschillende opdrachten en konden zo leventjes verdienen voor eten, drinken of voor het versieren van de zithoek. Nadat de wolven genoeg verdiend hadden, hebben we dan een klein feestje gebouwd gevolgd door lekkere pannenkoeken die we kregen als vieruurtje. Na het vieruurtje speelde we veel spelletjes en al snel was het tijd voor het avondeten. Na lekkere soep met boterhammetjes deden we een korte zangles en hoorde we het vervolg van het verhaal van gisteren. Toen we zaten te genieten van onze heerlijke snoepjes werden we plots benaderd door agenten die ons kwamen vertellen dat er zombies op komst waren naar ons kampterrein! Samen met de hele scoutsgroep deden we ons best om die aanval te stoppen. Hiervoor moesten we van de geheime dienst allemaal opdrachten doen om ons te weren tegen zombies. Uiteindelijk bleek dat de zombies niet echt waren, en dat de geheime dienst ons wou brainwashen en zelf zombies wou laten worden. Gelukkig kon de eenheid de geheime dienst aan, en al snel werden de slechterikken platgelegd. Na deze drukke dag was het dan eindelijk tijd om in ons bedje te kruipen en om te genieten van een welverdiende nachtrust.

### Dinsdag 9 augustus

De wolven werden vandaag gewekt door **Jacala**. Wanneer alle wolven uit hun warme slaapzak waren geraakt en klaar stonden was het tijd voor de turnles. Bij de turnles moesten ze eerst en vooral alles los schudden bij iedereen ging dat wat moeizaam behalve bij **Michiel Fransoo**. Zonder problemen schudde hij heel zijn lichaam los, met de bijhorende gekke smoelen. Na de turnles begonnen ons maagjes wat te knorren, gelukkig had de stam voor overheerlijke boterhammetjes met choco gezorgd. Elke wolf heeft minstens 3 boterhammen gegeten!!! Na het ontbijt was het tijd voor de was en de plas en het vervolg op de sportproeven. De eerste en tweede jaars wolven moesten 60 meter sprinten en 400 meter langlopen. De derde jaars wolven moeten natuurlijk ietsje verder lopen: zij moesten 100 meter sprinten en ook 400 meter langlopen. **Brent Verbanck** had wel een heel speciale looptactiek: hij liep namelijk ziegzaggend. Toen we vroegen aan **Brent Verbanck** waarom hij zo vreemd liep, zei hij: "Zodat de tegenstanders mij niet voorbij kunnen steken natuurlijk!" Iedereen heeft super goed gelopen, maar de top drie is:

60m sprint	100m sprint	400m lopen
1. Arend Schuermans	1. Lara Coppens	1. Arend Schuermans
2. Lou Dezutter	2. Aline Despriet	2. Jonas Van Troys
3. Miro Leupe	3. Anna Meyskens	3. Anna Meyskens



Proficiat jongens!!! Na al dat geloop was iedereen uitgeteld en klaar om hun buikjes te vullen met fishticks. Gelukkig konden de wolven na het eten wat rusten tijdens hun welverdiende siesta. Om klokslag 2 uur werden de wolfjes uit hun bedjes gehaald door de verloren jongens. Het was tijd voor

het eenheidsmiddagspel! De verloren jongens hadden een verjaardagsfeest georganiseerd voor Peter Pan maar ze waren 1 iets cruciaals vergeten: de verjaardagstaart. Zonder verjaardagstaart is er natuurlijk geen verjaardagsfeest. Daarom vroegen ze aan heel de eenheid of zij een gigantische taart konden maken. Natuurlijk wou de eenheid helpen! Als verrassing mocht de eenheid na het spel de taart ook opeten als vieruurtje.

Nadat we de lekkere taart hadden opgegeten, leerden de wolven touwklimmen. Dat is een zeer moeilijk techniek maar voor **Jana Goedertier** niet! Zij vloog in nog geen 2 seconden naar boven. Daarna hebben we veel spelletjes gespeeld, tomatensoep en boterhammetjes met salami gegeten en dan was het alweer tijd voor een bangelijke zangles. Tijdens de zangles was er een wedstrijd om ter best zingen tussen de jongens en de meisjes. The girls gingen er helemaal voor en zijn natuurlijk gewonnen! Jongens, volgende keer beter! Na de zangles was het tijd voor het laatste deel van het verhaal. Het einde werd echter verstoord door een gekke professor die alle clowns wou veranderen in kannibalen om al het geluk en gelach uit de wereld halen. De wolven moesten de professor helpen want anders ging hij de leiding in kannibalen veranderen. Ze moesten een hypnosefilmje maken om zo al clowns te hypnotiseren. Onze ster **Aline Despriet** was daar de perfecte kandidaat voor met haar rustige en zwoele stem kon zij alle clowns hypnotiseren. Daarna moesten ze nog allemaal opdrachtjes uitvoeren zodat er geen gelach meer zou zijn. Op het einde hebben de wolven gelukkig de plannen van de gekke professor kunnen boycotten. Dus de clowns waren weer normaal en de leiding ook. Nu kunnen de wolven eindelijk en met een gerust hart slapen. Wel te rusten wolfjes!

### Woensdag 10 augustus

Rustig werden de wolfjes gewekt door **Phaona** en ze kregen een uiterst originele turnles om los te komen. Na het ontbijt en een goed wasje volgde de inspectie. Dit keer was iedereen goed in orde, knap werk wolven! Hierna volgde een supercoole techniek: Vuren! De tak werd onderverdeeld in zes groepjes en elk groepje moest elk een vuurtje weten te maken.

Iedereen kreeg een taak en onder toezicht van de leiding wisten sommigen al snel een vlam op te wekken. Vooral **Milan Van de Geuchte** bewees zich als een echte vuurmeester en had meteen een goed brandend vuurtje! Spijtig genoeg stoorde moeder natuur zich aan al dat vuur en zorgde voor een



flinke regenbui. Iedereen werd kletsnat dus besloten we om op te geven. **Milan Van de Geuchte** verdiende wel zijn techniek!

Na het middageten en de siësta stelden **Jacala en Kygo** hun dagspel voor: zowel het middag- als het avondspel waren gebaseerd op het populaire tv-programma De Mol. Twee wolven werden door de leiding apart genomen en aangeduid als “de mol”. De opdracht van de wolven was dan om de twee mollen te kunnen ontmaskeren. Die rollen werden toegekend aan **Zeno Leupe** en **Lara Coppens**, die zichzelf zeer goed bewezen als acteurs en de spelletjes subtiel genoeg saboteerden, zonder dat de



andere wolven dit door hadden. Zij verdachten eerder **Brent Verbanck**, **Milan Van de Geuchte**, **Jan Meyskens** of **Michiel Fransoo**, die per ongeluk het spel vertraagden. Na het eerste deel van dit grote spel volgde het vieruurtje. Hierna was het tijd voor wat kleine spelletjes. Toen **Akela** vroeg aan **Lou Dezutter** of hij zin had in het



spel “Pak mijn lief niet af!”, zei hij abrupt nee. Hij vond de naam namelijk te meisjesachtig. Toen **Akela** voorstelde om het spel dan “worstelpartijtje” te noemen, stemde **Lou Dezutter** met volle borst in. Wat een man! Na het worstelpartijtje volgden het avondeten, en daarop een verhaaltje en een zangles, waarin de wolven ook hun danstalent mochten bovenhalen. Het werd donker en de wolven deden hun avondkleren aan voor het tweede deel van de mollendag: het avondspel! Tijdens het spel werd er ook vaak naar de hemel gekeken, omdat er sprake was van vallende sterren! **Akela** toonde hierbij het verschil tussen sterren, sattelieten en vliegtuigen. **Michiel Fransoo** gaf daarop een handige tip om de volgorde van de windrichtigen te onthouden: “Nooit opa’s zonder wandelstokken”. Hij veranderde het echter in “Nooit Opa’s Zonder Wervelbreuken”. Hopelijk heeft de opa van **Michiel** een spoedig herstel!! Op het einde van het spel wist enkel de groep van **Jonas Van Troys** een van de mollen aan te duiden, goed speurwerk team! Na deze bewogen dag kroop iedereen voldaan in zijn bed. Zzzzzzzz

### **Donderdag 11 augustus**

Opstaan in uniform! Vandaag was het een heel speciale dag! Weten jullie nog waarom? Jawel, de enige echte **Akela** en **Bagheera** waren jarig, en dat op dezelfde dag! Hoewel deze gelegenheid vraagt om op te staan in uniform, was dit niet de enige reden. Nee – met het geld van de koekenverkoop gingen we vandaag gaan zwemmen! Jammer genoeg kon **Bagheera** er niet bij zijn op zijn eigen verjaardag, omdat hij net zoals **Phaona** en **Baloe** moest studeren ☹️. Gelukkig ging hij nog mee tot aan het station, om daar getraakteerd te worden op een grote afscheidsknuffel. Gepakt en gezakt met onze zwemtas konden we vertrekken. Wat hoort zoal in een zwemtas? Een zwembroek (gelukkig had iedereen die bij, geen blote poepen in het zwembad gezien!), een handdoek en niet te vergeten: shampoo! In het zwembad werd van de gelegenheid gebruik gemaakt om 25 wolven hun haar te wassen in de warme douches. Maar het haar wassen was voor het einde – eerst werd natuurlijk veel gespeeld! Zo waren de wolven grote fan van het golvenbad, waar ze op matjes probeerden te surfen. **Arend Schuermans** had vriendjes gemaakt met andere bezoekers uit het zwembad. Zij hielden dan de matjes in de lucht, waarbij hij moest proberen om er op te blijven zitten. Plezier verzekerd! Daarnaast was ook de glijbaan en de wildwaterbaan zeer populair. Als de wolven even moe waren van het spelen, kwamen ze met de leiding genieten in het bubbelbad. Wat deed dat deugd!

Na ettelijke uren waterplezier en een warme douche, was het tijd om de trein terug te nemen naar Lommel. Op het perron aten we een lekker vieruurtje en maakte **Akela** haarcreaties in de meisjes hun haar. Aangekomen in het station van Lommel moesten we ook nog stappen naar ons kamperrein. Doorheen de staptocht ging

miraculeus elke veter van elke wolf open... Aangekomen op het kampterrein was het tijd om te genieten van overheerlijk macaroni met kaas en hesp. Na het avondeten was het tijd voor een quiz, maar niet zomaar een quiz: nee, een quiz zonder vragen! De wolven werden in groepjes opgedeeld, en moesten aan de hand van een tip een wolf naar voor sturen om een opdracht te doen. Zo was er een limbo waarbij **Ester-Roos Hoflack** was gewonnen, een opdracht waarbij er geslowd moest worden met een spaghetti'sliert tussen de mond die niet mocht breken,... Hoewel **Emma Maricou** en **Zeno Leupe** hierbij het schattigst waren, waren **Brent Verbank** en **Elisabeth Meerssemans** en hun slow-moves gewonnen. Bij een andere opdracht moesten enkele wolven een kaarsje uitspuwen. **Michiel Fransoo** zei dat dit geen probleem was: hij ging aan zijn lichaam signaleren dat ze extra speeksel moesten bijbrouwen. Jammer genoeg had zijn lichaam niet zo goed geluisterd, want zijn kaarsje was als laatste uit. Na vele grappige opdrachten, bleek dat het team van **Aline Despriet** de quiz zonder vragen had gewonnen! Proficiat! Hierna was het tijd voor kantine, dat in de zithoek werd opgegeten. Iedereen nam er een dekentje bij waardoor het super gezellig was. Om deze mooie dag af te sluiten, mocht iedereen nog wat verder babbelen in de tent. Toen de leiding echter kwam zeggen dat iedereen moest stil zijn en moest gaan slapen, bleek dat alle wolven al waren vertrokken naar dromenland...

### Vrijdag 12 augustus

Voor een tweede keer op een rij werden de wolven wakker met de zin: 'opstaan in uniform!' Dit blijkt voor veel wolven stukken lastiger dan gewone kleren aandoen waardoor er geen tijd meer was voor een turnles. Dan maar direct boterhammen met speculoos eten! Ondertussen was er veel geroezemoes van de wolven: gaan we op expo??? Expo kennen we niet, explo daarintegen wel! Na het maken van de inspectie kon het eerste nest met **Akela** meteen vertrekken. Omdat **Phaona**, **Bagheera** en **Baloe**



al naar huis waren om te studeren voor de herexamens, konden we rekenen op de hulp van eenheidsleider **Lama** om ook met een nest mee te wandelen. Alle wolven waren super blij dat de enige echte eenheidsleider meeging, en het was een heus

gekibbel welk nest de eer kreeg om met hem mee te stappen. Uiteindelijk was het nest van **Jonas van Troys** de gelukkigen! Na het stappen van de leuke explo vol met opdrachtjes, bereikte iedereen de frituur. Tijd voor lekkere frietjessss! Elk nest kreeg op het midden van hun tafel een mini jumbo pak frieten om te delen. Laat jullie niet misleiden – de mini jumbo was helemaal niet zo mini. Het was een hele mand vol met frietjes! Daarnaast kregen de wolven ook nog elk een lekkere frikandel. Hoewel **Elisabeth Meersseman** het niet heeft op hotdogworsten, vindt ze frikandellen wél heel lekker. Zo lekker dat ze hem heeeeeeel traag op at om er extra van te genieten. Toen iedereen zijn buikje vol had vertrokken we richting de speeltuin van Lommel waar we ook nog eens een lekker ijsje kregen. Het kon niet op! Daarna had de leiding de wolven wijsgemaakt dat we helemaal moesten terugstappen naar het kampterrein. De gelukkige gezichtjes vertrokken helemaal en vlug gaf de leiding toe dat het een grapje was. We gaan met de bus terug! Op het kampterrein konden we nog samen met de teerpoten genieten van een lekkere barbecue in onze gezellige zithoek. Met een leuke en luide zangles was dit de perfecte afsluiter van een super leuke dag! Van al het stappen en spelen was iedereen moe en kwam het knusse veldbed als geroepen. Slaapwel!

### Zaterdag 13 augustus

Bij het opstaan leek het alsof dit een normale kampdag zou worden, maar niets was minder waar! Vandaag was het namelijk welpendag! Hierbij spelen de teerpoten en de wolven een hele dag samen spelletjes. Het thema van de welpendag was: reis

rond de wereld. Dit werd direct in werking gezet tijdens de gemeenschappelijke turnles. Zo deden we allemaal typische bewegingen van andere landen: salsa dansen in Spanje, met de sambas slaan in Mexico,... Op het einde stelde **Tuur Boogaerts** voor om Tokyo te doen. Toen de leiding nieuwsgierig vroeg welke beweging daarbij



hoorde, zei hij doodleuk: rondlopen met een selfiestick natuurlijk! Na dit grapje was de dag goed ingezet en gingen we ontbijten. Hierna was het tijd voor de dagelijkse inspectie, die vandaag gevolgd werd door een morele opvoeding. Hierbij werd de zithoek van de wolven in twee gesplitst, waarbij de ene kant 'akkoord' was en de

andere kant 'niet akkoord'. De leiding las een stelling voor, waarbij de welpen zich van de ene kant naar de andere kant moesten verplaatsen als ze al dan niet akkoord gingen. Een van de vragen was of bepaalde welpen al speciale gerechten uit andere landen hadden gegeten. Sommigen gaven wat voorbeelden, maar **Emma Maricou** had het meest speciale gerecht! Een dessert uit Thailand, wat (denken we) de naam Khao Niew Mumuang noemde. Na al dat gepraat was het al snel tijd om onze maagjes te vullen met eten en daarna te siësten.

Tijdens het middagspel moesten de welpen zich verdelen in duo's, waarbij er 1 teerpoot was en 1 wolf. Zij moesten dan samen opdrachten doen, om leventjes te verzamelen. Met die leventjes konden ze verfproppen gooien op een zeeslagraster. Diegene die op het einde de meeste boten had laten zinken, was gewonnen! Een van de opdrachten was elkaar schminken: hierbij waren **Zeno Leupe** en **Stern De Hoon** het grappigst geschminkt. Hun lippenstift zat namelijk niet enkel op hun lippen, maar over heel hun kaken! Ook had **Stern De Hoon** zelfs mascara aan – stond hem goed! Na het vier uurtje werden vele spelletjes gespeeld, waarbij veel wolven hun badge goed speler aflegden. Daarna aten we weer heeeerlijke boterhammetjes, zongen we samen liedjes en luisterden we achteraf naar een verhaal van **Akela**. Zij vertelde het verhaal over hoe Mowgli uit vrije wil de jungle en zijn wolvenfamilie verliet om terug bij de mensen te gaan leven. Nadat het verhaal uit was, kwamen er 2 oude wolven aangelopen die allemaal het nieuw geluid hoorden: het teken dat het lente was. De laatste jaar wolven hoorden het geluid niet, net zoals Mowgli in het verhaal. Het was een teken dat ze weldra de wolvenstam moesten verlaten om naar de mensen te gaan... Maar eerst moesten ze zich vrijkopen uit de Horde, wat kon door allemaal opdrachten te doen. Daar slaagden de laatstejaars wolven glansrijk in, waardoor ze de volgende dag uit de jungle naar de mensen mochten gaan. Spannend! Voor zo'n grote en belangrijke dag, had iedereen zijn nachtrust nodig. Slaapwel!

### **Zondag 14 augustus**

Op deze speciale dag was het **Jacala** die de wolven wekte. Vandaag was het namelijk overgang! Om deze spannende dag goed te beginnen had de stam gezorgd voor rozijnenbrood. Daar was vooral **Tuur Bogaert** super gelukkig mee. Hij was de enige wolf die maar boterhammen bleef bij vragen! Na het wassen en de inspectie was het zover. Vandaag kwamen we te weten wie de nieuwe Grijs Broer en Wolf van het Jaar wordt, wie sportprijzen wint en wie de nieuwe leiding van de wolven wordt. Daarnaast gaan de oudste wolven voor 1 dag over naar de jvg's en komen de oudste teerpooten voor 1 dag bij de wolven. De wolf van het jaar bleek **Milan Van De Geüchte** te zijn, de bronzen sportmedaille ging naar **Ilias Beernaerts**, de zilveren naar **Arend**

**Schuermans** en de gouden naar **Jonas Van Troys**. De nieuwe grijze broer is **Tuur**



**Bogaert** geworden. Proficiat daarvoor allemaal! We moeten jammer genoeg afscheid nemen van **Kygo** die naar de teerpoten gaat en **Baloe** die naar de jvg's gaat. WE GAAN JULLIE HEEL HARD MISSEN! Gelukkig krijgen we ook 3 nieuwe leiders: **Ree**, **Sitta** en **Serval**. WELKOM!

Om de nieuwe wolfjes en nieuwe leiding op een leuke

manier te verwelkomen speelden we 's middag waterspelletjes. De wolven konden van een glijbaan slieren, worstelen op een groot zeil met bruine zeep, waterballonnen op elkaar gooien of elkaar nat maken met waterpistolen. Weldra was het duidelijk dat **Helene Dezutter** grote fan was van het worstelzeil. Terwijl iedereen wat stond te twijfelen omdat de bruine zeep toch wat glibberig en vies leek, smeed **Helene** haar meteen op het zeil en begon ze te zwieren met haar armen en benen om zo nat en vuil mogelijk te worden. **Myrthe Van De Veire** merkte dan weer op dat je met de zeep van op het zeil grote bellen kon blazen en dat zag er verbazingwekkend mooi uit. Ook **Emma Maricou** en **Akela** amuseerden zich goed op het worstelzeil. Het was dan wel niet al worstelend, maar al dansend. Na het middagspel was het tijd

voor een vieruurtje, nog wat kleine spelen, boterhammen met smeerkaas, zangles en een verhaal. Sommige nieuwe wolven vonden het verhaal wat eng, maar raapten al hun moed bijeen om toch goed mee te spelen met het avondspel. Elastigirl kwam namelijk om hulp vragen – al haar superheldvrienden werden



vastgehouden door hun vijanden. Gelukkig konden de wolven helpen! Nadat alle superhelden bevrijd waren, was het tijd voor de horde (alle wolven met een wolfje)

om de nieuwe junglenamen te kiezen en om een nieuwe Mowgli aan te wijzen. Daarbij werd Ree **Ikki**, Sitta werd **Ko**, Serval **Baloe**, Beo van de teerpoten **Kaa** en Lynx van de teerpoten werd **Mang**. De nieuwe Mowgli is **Jonas Van Troys** geworden! Na al deze zware beslissingen genomen te hebben, was het tijd om te slapen. Het was een geslaagde overgang!

### **Maandag 15 augustus 2016**

Wakey, wakey!! Alweer werden we gewekt door de liefdevolle stem van **Akela**. Zoals altijd deden we een kleine turnles en gingen we gaan ontbijten. Na het ontbijt was het tijd voor dagelijkse inspectie en grondige wasbeurt. Toen iedereen proper was besloten we om eindelijk eens te beginnen oefenen voor onze mopjes voor op de kampvuuravond. Al snel had elk nest twee mopjes gevonden die grappig genoeg waren om te tonen aan de rest van de eenheid. Het oefenen ging zo goed en zo snel dat er voor het middageten zelfs nog tijd was voor een beetje vrij spel. Hierbij maakten de wolven een heus insectenhotel! Na al dat lachen en spelen was het tijd om te gaan eten. Vandaag kregen we heerlijke worteltjes met varkensgebraad. Iedereen at zijn buikje vol en ging dan genieten van een beetje platte rust.

Als middagspel hadden we weer iets speciaal in petto voor de wolven. Zo zou het geen spel zijn van de leiding maar wel van de VG's! Voor het middagspel moesten de wolven twee krokodillen helpen om uit te vechten wie de beste was, de jongens of de meisjes?! Zo moesten de meisjes allemaal jongensopdrachten doen en moesten de jongens typische meisjesopdrachten. Achteraf werd dan gekozen wie de beste was. En na twee uren hard hun best te doen waren het toch de meisjes die wonnen, met als grote winnaar **Emma Maricou**. Na het leuke spel van de VG's was het tijd voor het vieruurtje. Onze melk en koek waren allemaal op dus gingen we nog wat oefenen voor de kampvuuravond en gingen we ook nog wat kleine spelletjes spelen. Tijdens het spelen werd ook onze mooie zithoek afgebroken en uiteraard moesten de balken die we daarvoor gebruikt hadden ook weggedragen worden. Al snel stelde **Matthew Deschryver** en **Tuur Bogaert** voor of zij dat niet mochten doen. Na als dat oefenen, spelen en het wegdragen van balken was het tijd om boterhammetjes met soep te gaan eten. Toen alles op was gingen we nog een kleine zangles doen in onze denkbeeldige zithoek. Tijdens de zangles leerde **Akela** ons enkele liedjes aan zoals: "Dit is de historie" en "Ziet gij daar diene ooievaar?" Na al dat zingen was het dan tijd voor onze mega coole BOSFUIF!! De muziek werd aangezet, de kinderchampagne werd opgedaan en heupen werden los geshaked!! Zo gingen onze jongens **Milan Van de Gehuchte**, **Max Albers** en **Stern De Hoon** helemaal los en ook onze dames **Anna Meyskens**, **Aline despriet**, **Elise Van Poucke**, **Lara Coppens** en **Elisabeth Meersseman**

toonden hun beste moves. Na al dat dansen en feesten kropen we moe maar voldaan in ons bedje.

### Dinsdag 16 augustus 2016

Vandaag werden we gewekt door **Kygo** voor onze laatste volle dag in het Kattenbos.

Net zoals alle andere dagen begonnen we onze dag met een turnles en een stevig ontbijt. Na het ontbijt moesten we onze valiezen al beginnen maken omdat we vandaag onze tenten al moesten afbreken en allemaal gezellig in een grote tent zouden slapen. Nadat we de tenten hadden afgebroken gingen we nog



wat oefenen, want vanavond was het al kampvuuravond! De mopjes begonnen er al heel goed uit te zien dus als beloning mochten de wolven nog wat vrij spelen. Die tijd gebruikten de wolven om allemaal samen een mooi kampje te bouwen uit mos en takjes voor de dieren uit het bos! Al snel was het tijd voor het middag eten. Zoals altijd ging het eten vlotjes binnen. Iedereen at zijn buikje rond en alweer was het tijd voor de siësta. Na ons middagdutje had de leiding nog veel werk met het opruimen van het terrein, dus speelden we heel veel kleine spelletjes en oefenden we nog wat voor de kampvuuravond. Al snel was het alweer tijd voor ons avondeten. We aten snel onze boterhammen op en gingen ons dan klaarmaken voor vanavond. Toen iedereen klaar was kwam de gehele scouts gezellig samen rond twee grote kampvuren. De kampvuuravond werd geleid door **Oustiti** en **Otter**. En dat hebben ze heel goed gedaan. Het was al snel aan de wolven om hun mopjes te tonen, en wat was dat een groot succes!!!! PROFICIAT!!!! (ik denk dat er bij onze mopjes het hardst werd gelachen!!) Na een avond vol gezang en gelach was het tijd om in ons bedje te kruipen zodat we uitgerust waren om morgen terug naar huis te gaan!

### Woensdag 17 augustus

Vandaag werden de kindjes iets minder opgewekt wakker gemaakt. Hoewel de zon scheen, waren we allemaal verdrietig omdat de laatste dag kamp was aangebroken. Er was echter niet veel tijd voor getreur, aangezien de tenten waarin de welpen en de



leiding sliepen zo snel mogelijk moesten afgebroken worden. In plaats van turnles werden de bedden in een mum van tijd uit de tent gezet, zodat deze kon afgebroken worden. Tussen het veldbedplooien en het slaapzakproppen, twee sporten waarin de leiding een goude medaille heeft, hebben we voor een laatste keer samen ontbeten. Daarna ruimden we verder op en werd het laatste gerief in de valies gestoken. Wanneer alles netjes was opgeborgen (of misschien een heel klein beetje gepropt), was het tijd voor de dag der raden. Hierbij

mogen de wolven vertellen wat ze wel en niet leuk vonden van de spelen, het eten,... Toen iedereen zijn mening had verkondigd, was het al tijd om een laatste keer op kamp te eten. Nadat iedereen zijn hotdog had opgesmuld, was de bus er al. Snel werd alles ingeladen en toen was het tijd voor het afscheidslied. Na dit emotioneel moment werd voor een laatste keer de nest en patrouille kreten gedaan en kon iedereen op de bus, terug naar huisje toe. Daaaaaaaag wolfjes, tot snel! De leiding gaat jullie heel hard missen en kijkt al uit naar de eerste vergadering in september!



# Programma Wolven

---

**Indien je op een vergadering niet aanwezig kan zijn, vergeet dan niet Akela vooraf te verwittigen.**

## **Zaterdag 3 september 2016, 14u00 tot 17u30**

Joepie! Eindelijk terug scouts! We verwelkomen nieuwe wolfjes en de nieuwe leiding en spelen uiteraard veel spelletjes. Jullie hebben 1€ voor cola en koek nodig en een jas voor eventueel slecht weer.

## **Zaterdag 10 september 2016, 14u00 tot 17u30**

Vandaag is het vriendjesdag!!! Heb je je vriendjes/vriendinnetjes, neefjes/nichtjes, buurjongens/buurmeisjes al altijd willen tonen hoe het er aan toe gaat bij de wolven? Neem ze allemaal mee zodat we dubbel plezier kunnen hebben!  
Niet vergeten: 1€ en een jas.

## **Zaterdag 17 september 2016, 14u00 tot 17u30**

Vandaag frissen we de teerpoteneisen op en spelen we uiteraard heeeeeeel veel spelletjes.  
Niet vergeten: 1€ en regenvest.

## **Zaterdag 24 september 2016**

Geen vergadering

## **Zaterdag 1 oktober 2016, 09u45 tot 17u30**

!!We openen om 9h45 aan het Sint Pieters Station!!  
We gaan zwemmen in een subtropisch zwembad met het 2e grootste buizencomplex van Europa... Plezier gegarandeerd!!!  
Niet vergeten: zwemgerief, €5, lunchpakket en jas.

## **Zaterdag 8 oktober 2016, 14u00 tot 17u30**

Vandaag spelen we een groot (bos)spel!  
Niet vergeten: €1 en jas

## **Zaterdag 15 oktober 2016, 14u00 tot 17u30**

We dansen de dans van Kaa & Bagheera en spelen veel spelletjes  
Niet vergeten: €1 en jas.

**Zaterdag 22 oktober 2016**

Geen vergadering

**Zaterdag 29 oktober 2016 tot woensdag 2 november 2016**

JOEPIE! Herfstkamp!

**Zaterdag 5 november 2016**

Geen vergadering

**Zaterdag 12 november, 14u00 tot 17u30**

Wij houden het droog in dit regenachtig weer en gaan naar een binnenspeeltuin!

Niet vergeten: €1, jas & buskaart.

**Zaterdag 19 november 2016, 14u00 tot 17u00**

Vandaag zien we wat we allemaal met touw kunnen doen en welke superzotte mega coole knopen we erin kunnen maken!

!’s Avonds is het spaghetti avond – we sluiten af om 17h in plaats van 17h30!

Niet vergeten: €1 en jas

**Zaterdag 26 november 2016**

Geen vergadering

**Zaterdag 3 december 2016, 10u00 tot 17u30**

Zie ginds komt de stoomboot... Het is weer zover! We mogen hoog bezoek verwachten in de muze vandaag!

Niet vergeten: €1, jas, lunchpakket en je beste manieren.

**Zaterdag 10 december 2016, 14u00 tot 17u30**

Hiep hiep hoi! We gaan naar jaarlijkse gewoonte gaan schaatsen in de Kristalijn! We openen in De Muze maar sluiten deze vergadering af aan de Kristalijn!

Niet vergeten: €6, handschoenen (eventueel muts en sjaal) en tram/buskaart (of 2€)

**Zaterdag 17 december 2016, 14u00 tot 17u30**

Vandaag kijken we een film!! Neem allemaal jullie lievelingsdvd mee en dan kiezen we er eentje uit. Als het (hopelijk) sneeuwt, kunnen we tussendoor ook sneeuwballen naar elkaar gooien!

Niet vergeten: dvd, €1 en jas.

**Zaterdag 24 december 2016**

Geen vergadering

**Zaterdag 31 december 2016**

Geen vergadering maar wel een gelukkig nieuwjaar!!

**Akela**

**Nieuwsgierige Arasari**

Takleidster van de Wolven

[arasari@dezwaluw.org](mailto:arasari@dezwaluw.org)

0473/36.45.91

# Artikel JVG's Groot Kamp 2016

---

## Maandag 1 augustus

Om acht uur verzamelde de leiding aan het terrein om de laatste camion, die de dag ervoor niet was komen opdagen, snel in te laden om meteen daarna te vertrekken op weg naar Lommel. Ondertussen waren de jvg's en vg's onder begeleiding van **Flicka** en **Fitis** al de trein op zodat iedereen ongeveer tegelijk aan zou komen. Bij aankomst van de camions werd er niet getreuzeld en nog geen uur later was alles uitgeladen en gesorteerd. Niemand kon het laten om een tweede blik te werpen op de vreemde hoed van **Jannes Depoortere**, die hem overigens de bijnaam Maternepotje opleverde. We namen even een korte pauze om snel ons lunchpakket binnen te werken, zoals plop zou zeggen: "even rust en dan weer door".

Terwijl iedereen startte aan de opbouw van het stafkamp begonnen enkelen zich toch af te vragen, hoe we nu in hemelsnaam naar het groot toilet moeten. Toen het bij de eersten al toenijpen was, kwamen daar plots vier dixies tevoorschijn, het was best lachwekkend om de stormloop naar de toiletten te zien. Ze stonden nog niet helemaal op de grond en je zag overal al het rode bordje van "bezet" verschijnen.

Niet veel later stond het groot deel van het stafkamp al recht en kon iedereen stilletjes aan beginnen met hun eigen kamp op te bouwen. Alle tenten werden meteen al opgezet



inclusief de leidersshelters. Als avondmaal kregen we lekkere kip met rijst, ananas en currysaus. Iedereen had veel honger en dat zorgde ervoor dat iedereen zich naar het eten haastte. **Benjamin Meersseman** liet het eten van zijn bord vallen zodra het gewicht van de kip erbij kwam, daardoor moet hij opnieuw aanschuiven. Iedereen was dus al zeer hongerig aan het wachten om te eten op **Benjamin**, toen hij uiteindelijk als laatste opnieuw een portie voorgeschoteld kreeg liep hij

snel naar de tafel zodat de rest kon pikken. Hierdoor zag hij dat ene polletje gras niet zo goed en viel zijn bord, samen met **Benjamin** zelf, opnieuw op de grond. Na het eten werden de valiezen naar de tenten gebracht en kregen de kinderen even tijd om zich te installeren. Uiteindelijk was het dan tijd voor de kantine iedereen schoof gezellig bij elkaar kreeg een drankje en sloeg een babbeltje. Sommigen hadden dan eerder zin in een spelletje poker of een ander kaartspel, voor elk wat wils.

### **Dinsdag 2 augustus**

Wopa vroeg uit de veren en snel ontbijten, want het is bomendag. Iedereen kreeg een bijl of zaag toegewezen en we vertrokken. Het was een lange dag en de weergoden waren niet gunstig, want het regende de hele dag door zonder stoppen. Toch was er één team bijzonder gemotiveerd en haalde zo 116 van de ruim 350 omgezaagde bomen uit het bos. Goed gewerkt **Lynx, Jakhals, Mustang, Fennek** en **Fret**. Alle anderen ook natuurlijk het was een harde dag. Gelukkige stond er bij terugkomst op het terrein een lekkere portie appelmoes op ons te wachten.

### **Woensdag 3 augustus**

Bij het opstaan was het voor sommigen even verwarrend, want opeens hadden vijf van onze jvg's hun totemnaam gekregen. Proficiat **Uitbundige Seriema (Mel Van Rompay), Gehechte Chinchilla (Marthe Michiels), Rumoerige Lijster (Anna Boogaerts), Zweverige Zwaan (Saar Lermytte) en Spitsvondige Raaf (Jannes Depoortere)**. Na twee dagen begon iedereen al een al dan niet onaangenaam geurtje te verspreiden. Het werd dus hoog tijd om te beginnen aan de constructie van de douches. Ondertussen werd het werk ook verder verdeeld tussen het maken van het materiaalrek en de leiderstafel. Tegen het avondeten waren de douches klaar en we willen niet opscheppen, maar het was een luxe constructie in vergelijking met de wasblokken. Zo waren we allemaal eindelijk terug proper en zo naar het eten, namelijk spaghetti (tot ieders plezier).

### **Donderdag 4 augustus**

Hiephoy, bij de planning van de dag stonden allerlei dingen op het programma waaronder de vlaggenmast, de zithoek en de wc. De dixies begonnen namelijk te stinken dus hoog tijd om een eigen toilet te hebben. Tegen het eind van de dag waren de wc's zo goed als af, de vlaggemast was bijna klaar, de zithoek kreeg zijn basis en alle eet- en vuurshelters stonden klaar. Om gezond te blijven kregen we die dag lekkere bicky's te eten. Na al dat werken en sjorren merkten we toch dat sommigen deze kunst zeker wat kunnen bijschaven is het niet **Margot Despriet**? Toen het tijd was om te gaan slapen was het deze keer zonder gemor, dat wil zeggen dat we toch goed doorgewerkt hebben die dag.

### **Vrijdag 5 augustus**

Vandaag was er zeker iets om naar uit te kijken, want als we op tijd klaar waren konden we vroeg aanschuiven voor de hapjes en drankjes die vooraf gaan aan de bbq. Zo gezegd zo gedaan, de poort werd gemaakt, de vlaggenmast afgewerkt en ook de zithoek kreeg zijn finishing touch. De rush die iedereen kreeg was meer dan genoeg, want de jvg's stonden als eerste helemaal klaar aan tafel en kregen bijgevolg ook het leeuwendeel van de hapjes hihi. Het werd een zeer gezellige boel en na het eten werd nog een lekker warm kampvuurtje gestookt waar we dan met z'n allen nog even rond gingen zitten vooraleer het tijd was om weer in ons bedje te kruipen.

### **Zaterdag 6 augustus**

De laatste dag van voorkamp was aangebroken, ook wel bekend als off-day. Snel nog even alles afwerken dat nog af te werken viel, het terrein kuisen en dan klaarmaken om te gaan zwemmen. De auto binnen en vertrekken naar zwembad Dommelslag, eindelijk konden we al het vuil van de afgelopen dagen van ons af laten weken.

Wel balen dat het buitenzwembad niet open was en de zon niet scheen, een beetje zon konden we wel gebruiken want die hebben we niet veel gezien op voorkamp. Als je over de

duivel spreekt... we stonden net op het punt om het zwembad te verlaten en de trein terug naar ons kamp te nemen toen de zon zich liet zien, een mooie afsluiter van het voorkamp zou ik zo zeggen zeg ik zo.

### Zondag 7 augustus

Bezoekdag olé, sommigen keken er erg naar uit om hun ouders weer te zien, anderen waren vooral enthousiast omdat de ganse jvg-tak nu compleet zou zijn. Nog voor de eerste ouders arriveerden vlogen we er natuurlijk al in, want stilzitten is niks voor ons. Tijdens de aankomst van de ouders schoven wij al een uurtje op en zo werd elf uur terug tien uur. De opbouw van ieders patrouillehoek stond op het programma. Door de druppelsgewijze aankomst van de jvg's ging het ietsje minder vlot, maar uiteindelijk stond alles recht op de omheiningen na. Wel grappig dat sommige van de ouders die bereid waren om een handje te helpen, ook soms een eigen visie hadden op de dingen. Zo hingen een paar steunbalken boven het tafelblad ipv. eronder en kregen we een paar aparte sjorringen te zien (die hun effect niet misten tegen het einde van het kamp). Geen dag zonder de lompe streken van **Benjamin Meersseman**, tijdens het vier-uurtje was hij aangesteld om alle lege brikken plat te drukken en in de vuilniszak te steken. Vol enthousiasme sprong hij alle brikken plat maar vergat even dat er misschien nog melk in één van de brikken kon zitten. Tja opeens had onze Benny natte voeten. Na het wassen en een korte zangles maakte iedereen zich klaar voor een avondspel. Fluo battle for life, een spel waar we met lichtgevende verf verdeeld werden in twee groepen. De bal kreeg ook een doop in de verf en we hadden beschikking over een lichtgevende frisbee. Toen het donker werd konden we dus van start met de minigames voetbal, frisbee en baseball na alle spelen eindigde het spel met gelijke stand. **Panter** voegde dan nog een extraatje toe en voor je het wist had **Fret** het spel beëindigd waardoor het team van **Thibault Versavel** het spel uiteindelijk won. Het was tijd om te gaan slapen en goed nieuws voor iedereen want deze nacht verschoven we nog een uurtje waardoor iedereen een uurtje langer kon slapen.



### Maandag 8 augustus

Goeiemorgen allemaal! Misschien toch niet voor iedereen, velen hadden precies niet zoveel zin om op te staan, de loopturnles die volgde viel nog minder in de smaak. Zo erg was het uiteindelijk niet, want we kregen er alleen maar honger van en er stond rozijnenbrood met chocomelk op het menu. Na het ontbijt bereidden de kinderen zich voor op de inspectie, wat ook inhield dat hun patrouillehoek afgewerkt moest zijn. Helaas was niemand daarin geslaagd, na de inspectie konden we beginnen met ons eerste maal te koken op eigen vuur.



Na al die dagen regen was al het hout vrij nat en had elke patrouille moeite om hun vuur aan te krijgen. Het kamp was nog maar net begonnen dus de leiding wou nog een handje toesteken, maar tegen het einde van het kamp zou dit niet meer gebeuren. Na de middag gingen we gipsafdrukken (eerste- en tweedejaars) of beengipsen/gezichtsmaskers maken (derdejaars). Na nog enkele tientallen minuten met het masker op hun hoofd konden **Seriema** en **Chinchilla** eindelijk terug zien nadat ze met zachte hand verwijderd werden.

Het vier-uurtje was pannenkoekendeeg, en ja je snapt het, we gingen pannenkoeken maken. Wat bij sommigen beter ging dan bij anderen. **Elise Van De Veire** mag even in de bloemetjes gezet worden voor haar goede baktalenten en **Chinchilla**, die

ondanks dat ze haar pannenkoeken verprutste, iets zeer lekker in elkaar flanste.

Dankzij hen hadden de vossen dus zeer lekkere pannenkoeken. Er hadden nog meer pannenkoeken kunnen zijn ware het niet dat **Margot Despriet** het leeuwendeel van het deeg omver heeft gelopen. Aangezien nog niemand klaar was met zijn of haar patrouillehoek kregen we nu nog wat tijd om deze af te werken tot het avondmaal. Het Eenheidsavondspel stond al op het programma, de hele eenheid werd in vier groepen voor de vlaggenmast verzameld toen enkele leden van staatsveiligheid aankwamen. Ze hadden slecht nieuws: "Zombies bestaan echt en ze zijn in het kattenbos. Staatsveiligheid was hier natuurlijk om ons te helpen, ze leerden ons hoe zombies eruitzagen/aanvoelden, hoe ze zich gedragen, wat ze eten, hoe je ze dood en lokt. Toen we alles hadden geleerd gingen we ze lokken om ze allemaal in één keer op te ruimen, maar net toen de zombies aankwamen kwam **Lama** aangelopen en hield ons tegen. Hij vertelde dat hij heeft ontdekt dat staatsveiligheid experimenten uitvoerde op mensen, nu deze experimenten ontsnapt waren wouden ze alles in de doofpot steken en de schuld van massamoord op de zwaluw afschuiven. Daarom hadden ze dat verhaal van de zombies uitgevonden, de experimenten waren al zeer verminkt en in het donker leken ze niet menselijk meer. Jammer dat we zo gemakkelijk misleid waren, maar er is niemand gewond geraakt en de leden van staatsveiligheid zijn in de gevangenis nog steeds aan het bekomen van het pak ransel dat ze kregen.



## Dinsdag 9 augustus

Na de turnles van **Flicka** en het ontbijt moesten de kinderen snel hun inspectie maken en dit was tevens de laatste dag die ze kregen om hun eigen omheining en eventueel poort af te maken. Zo gezegd zo gedaan, tegen de middag waren de omheiningen eindelijk af, nu nog de poorten. Iedereen moest zich klaarmaken voor de kookwedstrijd, want die mocht niet uitlopen. Na vele gerechten kwam de leiding tot enkele conclusies: De Luipaarden waren de overduidelijke winnaar. De vossen werden tweede en de raven en tijgers kunnen niet koken. De reden dat we absoluut niet te laat mochten zijn was dat het de verjaardag van Peter Pan was.

Alle groepen verzamelden zo veel mogelijk ingrediënten om verjaardagstaaten te bakken. Dit is allemaal zeer goed gelukt en zo hadden we veel lekker smulplezier, vooral de kleinsten hebben wel goed opgemerkt dat Peter Pan zelf niet is komen opdagen op zijn eigen feest.

Direct hierna mochten de jvg's hun sportkledij aandoen. Bij de 100-meter wonnen

- **Keith Deschryver** met 17"
- **Margot Despriet** en **Arno Ternier** met 17,3"
- **Thibault Versavel** met 17,5"

400-meter:

1. **Thibault Versavel** met 1'19"
- **Margot Despriet** met 1'26"
- **Keith Deschryver** en **Kapucijnaap** met 1'30"

Verspringen:

- **Thibault Versavel** met 351cm
- **Robbe Verschelden** met 313cm
- **Arno Ternier** en **Kantjil** met 311cm

Door tijdsgebrek konden we hoogspringen niet meer doen, helaas.

Oké jongensmagen spoedig jeuken maar wij hebben kok en keuken, tijd om te eten en direct daarna verzamelen in de zithoek voor een morele opvoeding. Het is geen zondag, maar wij doen alles om de routine te doorbreken. Het ging over ons dagdagelijks medicatie gebruik. Nemen wij te veel pillen en schrijven dokters die te snel voor? Of helemaal niet want ze helpen en kunnen geen kwaad? We hebben iedereen uitzonderlijk veel meer gehoord dan normaal, ook misschien daarom dat de meningen redelijk verdeeld bleven. Het was een zeer actieve dag en we konden de uitputting in elkaars ogen lezen dus had de leiding besloten om een klein vuurtje te stoken voor de gezelligheid. Met een lange zangles erbij was deze afsluiter van de dag perfect en konden de kinderen eens een half uurtje vroeger in hun nesten.

## Woensdag 10 augustus

Hahaha half uur vroeger in bed, wij zijn wel geen tamzakken hoor het had een reden. Het opstaan klonk al om half drie 's ochtends tijd voor een tocht(je). Iedereen smeerde boterhammetjes en deed zijn uniform aan (niet in die volgorde). Tegen drie uur vertrok dan de eerste patrouille en weg zijn we. Voor sommigen viel de tocht mee en hebben ongeveer 22km gestapt, voor anderen (te danken aan hun kaartleestalenten) was dit eerder 32km. Toch was er (zeker in het begin) veel leute en vertier tijdens het stappen en ook de grappige gebeurtenissen ontbraken niet. Zo is **Maxime Sleypen** even door de brandnetels gaan wandelen omdat hij bijna ingedommeld was. Ook **Marie Eggermont** en **Chinchilla** stonden



niet zo stevig op hun benen, waardoor ze steeds weer in de gracht tuimelden. **Margot Despriet** kon zich even niet meer inhouden en begon te dansen met haar patrouillestok in de hand, waardoor we af en toe snel moesten bukken. Ze was niet de enige, want **Leon Demey** en **Fennek** lieten zich ook aansteken door **Margot** haar dansmoves. Het hoogtepunt kwam toen **Margot** uiteindelijk zo wild zwaaide met de stok dat **Thibault Versavel** haar zo geconcentreerd in de gaten hield dat hij het verkeersbord niet had gezien. Geen zorgen het bord was er erger aan toe dan **Thibaults** hoofd. Toen we tegen de middag nog steeds aan het stappen waren waren sommigen de moed aan het verliezen, van honger of vermoeidheid wie zal het zeggen? Gelukkig kwam daar plots een bordje (pas op **Thibault**) met Vossemeren Centre Parcs 200m. Het gejuich dat volgde bij de aanblik van dat bordje was bijna net zo gemakkelijk als de teleurstelling toen die 200m eigenlijk 2km bleek te zijn (Ze zullen een nulletje vergeten zijn zeker). Bij aankomst snel eten en dan wachten tot iedereen er was alvorens te gaan zwemmen. Dat wachten duurde voor sommige redelijk lang aangezien de vossen en herten zeer hard fout gelopen waren.



De leiding zag dat de kinderen het er naar hun zin hadden en besloten om ze wat langer te laten zitten en een bus later terug te nemen. Wel een gevaarlijke beslissing want dat was de laatste bus en het omkleden duurde langer dan verwacht. plotseling moesten we opnieuw een kilometer of drie keihard lopen naar de bushalte. Niemand had zin om de bus te missen en te voet naar huis te gaan, dus voor het eerst (in mijn korte ervaring als leider) had iedereen een zeer grote motivatie om te lopen. **Merlijn Dierickx** helaas kon niet mee en moest hierdoor even gedragen worden, toch moesten we blijven lopen. Dit alles werd onze **Merlijn** even te veel en terwijl hij op de rug van **Fennek** zat besloot hij even zijn maaginhoud te legen

in de berm, gelukkig maar. Minder zwembadwater slikken de volgende keer!! Bus gehaald en iedereen opgelucht. Bij de terugkeer moesten we nog aan de kook, heerlijke nasi goreng. Tijd voor een rustige avond dachten de meesten, maar niets was minder waar. De kinderen kregen te horen dat ze das en hoed moesten aandoen en kaartleesmateriaal nemen voor een dropping. Wat volgde was hilarisch om te zien en horen als leiders. De scheldtirades die we over ons heen hebben gekregen waren niet te tellen. Uiteindelijk zat toch iedereen klaar in de auto om op tocht te gaan. Het was echter een "prank" van **Flicka** en **Fret**. Het was het begin van het avondspel. Het spel rond Game of Thrones werd uiteindelijk gewonnen door de Lenistars, zij het wel dat dit vooral te danken was aan de judotechnieken van **Fennek** en **Kameleon**.



### Omgekeerde donderdag 11 augustus

Iedereen werd in zijn bed gestopt en het avondlied werd gezongen. Tijd voor een avondspel het was een maffiaspel waar het de bedoeling was om zoveel mogelijk bendeleden te verzamelen en geld in je kluis te hebben. Daarnaast moesten de bazen opletten dat ze niet werden verraden door hun eigen rechterhand. Na anderhalf uur spelen werd het spel even stopgezet om te genieten van een lekker avondmaal. Na het eten moesten die poorten nu toch echt eens af vooraleer we iets anders gingen doen. Toen aten we een lekker vier-uurtje en kon het avondspel, dat nu overging naar middagspel verdergezet worden. **Kapucijnaap** was er op het nippertje in geslaagd om niet vermoord te worden, door te vluchten tot ver buiten het speelterrein, waardoor er lang naar hem gezocht moest worden. de bende van **Matisse Dewever** kwam als alles overheersende winnaar uit de bus met een kapitaal dat het dubbel is van de tweede en hij had vier bendeleden meer dan de rest. Dan konden we een lekker middagmaal verorberen en vervolgens was het tijd voor de inspectie. Na de inspectie kregen de kinderen de tijd om hun inspectie voor te bereiden (goed te maken). En dan konden we nog genieten van een lekker ontbijt en een turnles gegeven door **Kameleon**. Opstaan allemaal vroeg uit de veren!

### Vrijdag 12 augustus

Kickbox turnles van **Panter**, waarna iedereen zijn ontbijt kon eten en zich klaarmaken voor



de inspectie. Dit moest allemaal snel gebeuren want we gingen op explo, "Joepie!" klonk het uit zeer weinig monden. Deze explo stond in teken van formule 1, je was niet verplicht om de gegeven punten te passeren, maar het waren tankstations dus af en toe moest je wel bijtanken en/of banden verversen. Dit zette de meeste patrouilles aan tot zeer hoog tempo, ook het vooruitzicht van het frietkot sprak aan. Na een voorbijgevoegen voormiddag konden we dan al vlug eten. Voor elke patrouille was een gigantisch pak friet voorzien en een stuk vlees. Dat had duidelijk gesmaakt, de terugweg was al iets moeilijker, **Elise Van De Veire** had bijvoorbeeld zeer veel last van blaren en ze was natuurlijk niet de enige. Net als op tocht was **Mona Deschrijver** weer van de partij en iedereen moest het geweten hebben. Als je alle energie van de hele tak samenraapte kwam je nog steeds niet in de buurt van de energie die **Mona** uitstraalde.

De luipaarden toonden deze explo nog maar eens hoe sterk ze waren, ze hadden met overschot de beste tijd neergezet. Iedereen was dus op tijd terug voor de BBQ van de jvg's en vg's, die samen aan tafel zetelden lekker gezellig. Het werd een luide en actieve avond,

ondanks die 25km van vandaag (Misschien volgend jaar nog wat verder?). Toen werd het tijd om te gaan slapen, nadat de leiding dit had gezegd vertrokken ze gewoon allemaal naar hun tent zonder af te ruimen. Bedankje aan de Pl's die alles dan alleen moesten opkuisen en de leiding en **Serval** voor het lekkere vlees.

### Zaterdag 13 augustus

**Panter** was weer klaar voor de volgende kickbox trainingssessie tot iedereen's vermaak. Na het eten een korte inspectie. Iedereen maakte zijn rugzak voor nog een tocht! Nee grapje Het was tijd voor de technische omloop. Bij de eerste opdracht moesten ze zo snel mogelijk hun morse goed ontcijferen en een balk doorkappen en drie keer doorzagen vooraleer je mocht vertrekken. Daarna moest iedereen zijn EHBO kunsten bovenhalen en vervolgens een juiste serie knopen kunnen leggen. Bij de volgende opdracht moest je over een balk geraken zonder die aan te raken, door juist te antwoorden op de scouting-vragen kon je ervoor zorgen dat de hoogte van je balk daalde. Daarna moesten ze een vuur maken en een touwtje, op 1 meter hoogte, doorbranden. Pas als dit alles was gebeurd stopte je tijd, de leeuwen waren over de ganse lijn zeer slecht, terwijl alle andere patrouilles een zeer gelijk opgaande race hielden. Als je touwtje door was kon je beginnen met het koken van je eten. Velen hadden het al opgemerkt en wie het nog niet had gedaan kwam het snel te weten, maar het commandokoord hing deze keer veel verder over de vijver heen. Over het algemeen ging het zeer traag, maar de meesten gingen er vlot over. Er waren enkelen die bleven steken (meestal in het midden). Dit jaar hadden we ook enkelen die in de vijver zijn geplonst olé olé, ze mochten zich gelukkig meteen gaan douchen en na afloop had iedereen een leuke en grappige ervaring om thuis over te vertellen. De technische omloop was wel zodanig uitgelopen dat het vieruurtje werd overgeslagen en we meteen overgingen naar het avondmaal. 's avonds was er een rustig avondspel en haalden **Remi Jorens en Lee Scheire** hun hoed, Proficiat!!

### Zondag 14 augustus

Dag van overgang, spannend! Hier en daar zag je veel derdejaars die keihard aan het stressen waren. Allemaal perfect uniform aan, ontbijten, inspectie en op naar de grote U-formatie. Eerst de huldigingen, de sportproeven: Voor de beste sportprestaties en de meest sportieve mentaliteit.

1. **Thibault Versavel**
2. **Marie EggerMont**
3. **Keith Deschryver**

De luipaarden werden als patrouille van de tochten gekroond en de Vossen werden patrouille van het kamp. Dan de belangrijkste prijs jvg van het jaar ging naar...

### Spitsvondige Raaf

Santé mijn ratje, dan werd het nu maar eens tijd afscheid te nemen van zij die vertrekken en zij die komen te begroeten. Zullen ons volgend jaar verlaten: **Margot Despriet, Ilona Lust Thibault Versavel, Seriema, Amelie Michiels, Benjamin Meersseman, Raaf, Zwaan, Chinchilla, Kapucijnaap, Maité Van Laere, Lee Scheire, Lijster, Kantjil, Tenzin Hoflack, Jana Naessens, Merel Geyskens, Okapi, Fennek, Panter en Fret:**( Daarvoor zijn er acht wolfjes die overgaan en krijgen we **Caraya, Cavia, Wouw en Pekari** als nieuwe leiding. **Flicka** zal bij ons blijven en **Kameleon** wordt onze nieuwe takleider. Er werden al gauw nieuwe (tijdelijke) patrouilles ineengestoken en er werd een vuurtje voor het eten gemaakt en lekker gesmuld. Daarna een middagspel over de olympische spelen, tijdens dit spel was één van de opdrachten het legendarische krantengevecht. Je neemt een opgerolde krant en je slaat ermee op elkaar, de eerste die auw zegt verliest. Hier viel het toch duidelijk op dat **Marie Eggermont** de koningin was alle jongens moesten het eens tegen haar opnemen en ze lachte

ze allen in het gezicht uit. Daarna was het tijd voor nog enkele kleine spelen en dan le moment supreme voor de meesten: de doop! één twee hupakée de tijd vloog voorbij want iedereen was blij, tijd om in ons nest te kruipen.

### Maandag 15 augustus

Terug naar de normale gang van zaken met een turnles gegeven door **Fret**, op naar bobbejaanland. Niet echt hoor gewoon in de turnles, de meesten vonden dit echt grappig en ik heb zelf een paar keer het woord geniaal horen vallen. Na het ontbijt gingen we ons wassen en onze inspectie afwerken.



Toen dit allemaal achter de rug was, werd het tijd om eens stil te staan bij onze sketchen want de volgende avond was het kampvuuravond. Het viel op dat niemand hier echt al over had nagedacht en inspiratie kwam ook maar moeizaam. Ondertussen konden we beginnen met het koken van ons middagmaal. Toen alles afgewassen was en iedereen zich had verzameld in de zithoek kwamen twee vreemde mensjes aangerend met de boodschap dat hun vriend was ontvoerd door de Somalipiraten. Dus ze deden er alles

aan om deze vriend, die een buikdanser bleek te zijn, te redden. Na dit spel aten we een koekje en dan konden we al beginnen aan de afbraak van de omheiningen en poort. Afbreken gaat zoals altijd duizend keer sneller dan opbouw en in een mum van tijd was dat, samen met de vlaggenmast geklaard en gekuist. Uiteindelijk werd het dan tijd voor een sfeervolle zangles en dan konden we beginnen met een avondlijke zeeslag in real-life. Er waren vier teams en door genoeg gevechten onder elkaar te winnen kon je gaan schieten op het spelbord.

### Dinsdag 16 augustus

Geen getreuzel, na het ontbijt kregen de jvg's even tijd om hun valies te maken en om hun bedden te verplaatsen tot iedereen in twee tenten lag (meisjes/jongens natuurlijk). Al de rest moest afgebroken worden, eerst ging de zithoek neer, tesamen met alle andere tenten. Meteen gevolgd door de shelters. Dan kookten we nog een laatste maal aan onze vuurtafel en aten we nog een laatste keer aan onze eigen tafel. En toen verdween al het gerief in de koffers en werden ook de tafels neergehaald. We hadden zelfs nog tijd om wat te genieten/rusten in de zon of te voetballen vooraleer we moesten vier-uren. Dan konden we genieten van een extra lange wastijd en ondertussen oefende iedereen zijn of haar sketchen nog eens in. Het avondeten was klaar dus konden we snel even aanschuiven en bikkelen. Toen verzamelde de hele eenheid zich rond de traditionele twee vuren van de stam en



verkenneren voor een langverwachte kampvuuravond. De zang en randanimatie werden geleid door Zamzon en Hertje respectievelijk **Otter** en **Ouistiti**, die ons de ganse avond door in de sfeer hielden. Onze eigen sketchen lokten behoorlijk wat gelach uit het publiek, maar de vg's spanden de kroon. Toen alle sketchen gedaan waren zongen we met z'n allen het avondlied en toen was het bedtijd. We hadden gezegd dat de kinderen eventueel nog een halfuurtje mochten praten in hun tent, dus wat was de leiding verbaasd toen we na dat half uur kinderen zagen rondrennen tussen de tenten. Dit hoorde niet bij de afspraken en dus mochten **Jana Naessens, Maïté Van Laere, Lijster, Marie Eggermont, Kantjil, Kapucijnaap en Thibault Versavel** eerst nog een rondje rond de heide gaan lopen.

### **Woensdag 17 augustus**

Na nog een korte ochtendgymnastiek van Kameleon en het ontbijt werden de laatste tenten en de wc's afgebroken. Toen gingen we met z'n allen nog opzoek naar vuiltjes, want een scout laat twee dingen achter: Niets en Danku. Iedereen moest zijn of haar eigen evaluatie schrijven, hierbij is het dus de bedoeling dat je niet klak hetzelfde opschrijft als je buurman. Het eten was klaar dus we konden allemaal nog wat genieten van hotdogs en soep, maar de stemming was toch overgeslagen naar een gevoel van weemoedigheid. Na 10 of voor sommigen 17 dagen zou het moeilijk worden om je vriendjes (of liefje) weer voor lange tijd gedag te moeten zeggen. Het eten was nog maar half opgegeten toen de bus daar al was, dus inladen en tijd voor nog een laatste keer alle patrouillekreten na het afscheidslied. De bus op en tot ziens kattenbos, tot ziens Lommel! Op de begeleiders na bleven de VG's en leiding daar om de rest verder af te breken. Hiet moet ik ook afsluiten in mijn artikel en ook voor mij het kamp definitief achter mij laten, het was geweldig.

Volgende bedankjes gaan naar **Elise Van De Veire en Marie Eggermont** die ons het hele kamp hebben verweend met hun massagekunsten.

Daarnaast willen we de hele tak in het geheel bedanken om het voor ons leiding zo'n aangenaam jaar te maken.

Dan willen we natuurlijk onze eenheidsleider **Lama** bedanken voor zijn vele jaren inzet voor de scouts en tegelijk de nieuwe eenheidsleider **Fret** een leuk jaar toewensen

En last but not least onze superdemaxeluxetopleidersteam voor dit jaar en voor al hun inzet en toewijding. (**Okapi** je werd gemist dit kamp)



Uw reporter ter plaatse **Bedrijvige Fennek**

# Programma Jongverkenners-Jonggidsen

---

Indien je niet kan komen naar een vergadering, gelieve dan tijdig een seintje te geven aan Kameleon ([kameleon@dezwaluw.org](mailto:kameleon@dezwaluw.org) of 0489/44.94.25) Vergeet bij vergaderingen vanaf 10 uur je lunchpakket niet. Koeken en cola zijn elke vergadering aanwezig aan de democratische prijs van 50 cent.

**Elke laatste vergadering van de maand openen en sluiten we in Wondelgem!** Dit zodat we wat meer op ons terrein kunnen zijn. Geef een seintje indien dit niet zou lukken. PS: standaard inbegrepen in de vergaderingen zijn een hoop spelletjes.

## **Zaterdag 10 september 2016, 14u00 tot 17u30**

Hihahu tiramisu! Breng al je vriendjes mee, voor een leuke dag, olee. Allemaal dikke pret: retteketet.

## **Zaterdag 17 september 2016, 14u00 tot 17u30**

Openen en sluiten in Wondelgem

De patrouillekoffers openen, uitkuisen en sluiten (in Wondelgem :D). Vergeet zeker geen vod en handdoek mee te nemen.

## **Zaterdag 24 september 2016**

Geen vergadering

## **Zaterdag 1 oktober 2016, 10u00 tot 17u30**

Wie wil er allemaal zijn hoed behalen? Beter opletten vandaag, anders wordt het balen! Deze middag spelen we een fantastisch stadsspel, de winnaar krijgt een prijs en nee, het wordt geen horentje ijs. Niet vergeten: lunchpakket

## **Zaterdag 8 oktober 2016, 14u00 tot 17u30**

De technieken van vandaag zijn uiterst belangrijk voor wie goed op tocht wil lopen!!! Let maar goed op, anders zal het je bekopen.

## **Zaterdag 15 oktober 2016, 14u00 tot 17u30**

Koekenverkoop in hartje Gent, verkoop koeken aan iedereen die je kent!

## **Zaterdag 22 oktober 2016**

Geen vergadering

## **Zaterdag 29 oktober 2016 tot woensdag 2 november 2016**

Verzameling aan het terrein, we vertrekken op kamp. Niet vergeten: jullie goed humeur, zuurpruimen niet, want die kunnen we missen.

**Zaterdag 5 november 2016**

Herfstvakantie dus geen vergadering.

**Zaterdag 12 november 2016, 10u00 tot 17u30**

Blub blub blub we gaan zwemmen, PLONS! Niet vergeten: zwemgerief + buskaart + lunchpakket. Badge zwemmer kun je vandaag behalen.

**Zaterdag 19 november 2016, 14u00 tot 17u00**

Openen en sluiten in Wondelgem

Let op: Door onze traditionele spaghetti-avond sluiten we een half uurtje vroeger.

Overdag bekijken we al onze persoonlijke lengtes met persoonlijke maten. Niet vergeten: meetlat en meter

**Zaterdag 26 november 2016**

Geen vergadering

**Vrijdag 2 december 2016, 19u00 tot 22u00**

Hoor wie klopt daar kinderen? Is het de kerstman? Neen de Sint met zijn zwarte pieten komen. Niet vergeten: cadeautje van 10 euro, strips en snoepgoed zijn niet toegelaten.

**Vrijdag 9 december 2016, 19u00 tot 22u00**

In deze donkere dagen maken we de avond wat lichter. Fluobattle der JVG's staat vanavond op het programma.

**Vrijdag 16 december 2016, 19u00 tot 22u00**

Laat jullie studieboeken maar thuis en maak jullie klaar voor een megasupertoffekingsizeFILMavond.

**Bedachtzame Kameleon**

Borre Van de Walle

Takleider JVG's

[kameleon@dezwaluw.org](mailto:kameleon@dezwaluw.org)

0489/44.94.25



# Artikel VG's Groot Kamp 2016

---

## Zondag 31 juli

Hoera, het is weer zover!  
Morgen vertrekken de VG's, leiding, stam en enkele JVG's op groot kamp in het welbekende Kattenbos te Lommel. Maar voor ze kunnen vertrekken, moet er het één en ander voorbereid worden. Iedereen werd verwacht om 15u30 in Wondelgem om de



camion in te laden. Dit tijdstip bleek toch niet zo correct te zijn, 15u30 werd 16u30. 16u30 werd 22u30 en uiteindelijk kwamen de camions pas de volgende ochtend!

## Maandag 1 augustus

Alle JVG's en VG's werden verwacht aan het Dampoort station om 7u40 om tegen 8u zeker op de trein te kunnen zitten. Tijdens de treinrit had iedereen heel wat tijd om bij te praten over van alles en nog wat! Bijvoorbeeld over dat de buskaart van **Sitta** niet zal werken in Lommel, aangezien Lommel in Wallonië ligt. Ik heb zo'n gevoel dat deze flater je het hele kamp zal achtervolgen, **Sitta**. Aangekomen op het kampterrein was het tijd om de camions weer uit te laden. Daar werd de vaststelling gedaan dat de valies van **Wolf** verloren was gegaan. Tijdens het eten was er een grote verwarring voor **Beo** of die bol in de lucht nu de zon of de maan was. Nadat alles was uitgeladen, was het tijd om al wat tenten en shelters op te zetten. Hier was even sprake van een misverstand toen **Leeuw** riep: "Palen uiteen!" Hiermee wou hij zeggen dat de personen die aan de palen stonden die zo ver mogelijk uit elkaar moesten trekken, zodat het zeil goed gespannen stond, maar dat had **Agoeti** verkeerd begrepen. Hij begon namelijk zijn paal volledig uit elkaar te halen, waardoor de tent bijna weer omviel. 's Avonds genoot iedereen van een lekkere maaltijd: kip curry met rijst en ananas. Iedereen kroop vlug in zijn bedje, want de volgende dag werd een zware!

### Dinsdag 2 augustus

De tweede dag van voorkamp was aangebroken. Iedereen weet wat dat betekent: BOMENDAG! Jammer genoeg was het niet zo'n denderend weer, maar wat regen hield de VG's niet tegen om te knallen! Enkele teams hebben wel heel hard geknald, zo heeft het team van **Jakhals**,



**Lynx**, **Mustang**, **Fret** en **Fennek** naar het schijnt maar liefst  $\frac{1}{3}$  van de bomen verzameld. Na een volledige voormiddag bomen te dragen, konden wat tassen kippensoep niet beter smaken. Wat later kreeg men als vieruurtje jodenkoeken. Uiteindelijk werd een mooi aantal bomen behaald en vertrok iedereen terug richting kampterrein.

### Woensdag 3 augustus

Vanochtend stonden de VG's op met 3 nieuwe mensen in hun midden. **Marthe Theunissen** werd **Bescheiden Sika**, **Paulien Mens** werd **Ondoorgrondelijke Patrijs** en **Febe Declercq** werd **Amicale Ree**. Proficiat! 's Ochtends genoot iedereen van wat heerlijke boterhammen met Materne Fun! Daarna was het tijd om te beginnen bouwen in het VG-kamp. Ze begonnen met het bouwen van de zithoek -onder leiding van pioniers **Cavia** en **Ouistiti-**, de toren, de douches en de rekjes in de leiderstent. Bij het bouwen van die rekjes had **Mustang** plots "choco" nodig, wat uiteindelijk 'sjorkoord' bleek te zijn. Als middageten kregen de VG's een heerlijke biefstuk met frietjes! De meeste VG's althans, **Agoeti** werd nogal vaak (onopzettelijk) vergeten voor een extra protie frietjes.

### Donderdag 4 augustus

Deze ochtend vertrokken de eerste vier woudlopers van dit jaar (of was het wouTlopers, **Sitta**?). **Cavia**, **Jakhals**, **Sitta** en **Koedoe** trokken het bos in voor 24 uur. Verder werkten de VG's de toren en de douches af. **Wolf** vond zijn valies terug, die van de camion bleek gevallen te zijn. 's Middags aten de VG's cordon bleus met appelmoes en patatten.

### Vrijdag 5 augustus

Terwijl de nieuwe woudlopers vertrokken (**Lynx**, **Beo**, **Otter** en **Ouistiti**), kwamen de oude terug, de één al wat meer gehavend dan de andere. **Cavia** kwam terug met enkele tweedegraads brandwonden op haar been. Ze had 2 keer haar gamel met kokend water over haar been laten vallen. Een ezel stoot zich geen twee keer aan dezelfde steen, maar een cavia precies wel. Bij het ontbijt vond **Sika** dat enkele andere VG's 'wat zeldzamer mochten zijn met de choco'. Bedoelde je niet zuiniger, **Sika**? Vandaag werkten de VG's aan hun patrouillehoeken. Ze maakten een eettafel, vuurtafel, afwastafel en afvalput. Eens dit alles gedaan was, was het tijd voor de traditionele barbecue!



### Zaterdag 6 augustus

Off-day! Maar dit kon enkel als alles afgewerkt was. Daarom deden de VG's hun beste best om alles in een speedtempo af te krijgen. Daarna kon iedereen samen hun vuil laten uitweken en even bekomen van een lastige week in het zwembad! 's Middags aten ze goulash met puree en daarna vertrok iedereen richting zwembad Dommelslag. Als avondeten waren het broodjes met tonijnsla. Na het eten kregen de VG's een vrij moment om de hangmatten van de zithoek uit te testen.

### Zondag 7 augustus

Hoezee, bezoekdag! En de verjaardag van **Otter**! Gelukkige verjaardag aan de verse 16-jarige! Vandaag startte ook de eerste dag van het gewone kamp, wat betekende dat de VG's vanaf nu ook turnles en grote spelen krijgen en zelf hun eten zullen moeten maken. Na het ontbijt startten de VG's hun dag met een ochtendspel: Jungle Speed. Per twee moesten de VG's opdrachten doen om zo één van hun kaartjes te mogen omdraaien. Bij twee gelijke kaartjes moesten deze teams lopen naar de totempaal en die om het eerst terugbrengen naar de centrale post. Bij de opdrachten werd nogal vaak gebruik gemaakt van gele verf, waardoor iedereen er helemaal geel uitzag. **Ouistiti** en **Koedoe** wonnen dit spel.

Geel en hongerig keerden de VG's terug naar hun patrouillehoeken om daar de eerste zelfgemaakte maaltijd van het kamp klaar te maken: hamburgers! Na het eten werd heel wat tijd voorzien om bij de ouders en vrienden te zijn. Rond 16 uur was het tijd voor de sportproeven. Hier kwamen bij **Jakhals** heel wat frustraties naar boven, aangezien hij er 58 seconden over deed om 400 m te lopen en **Leeuw** slechts 57 seconden. Als vieruurtje kregen de VG's taart, jummie! Dan was het tijd om zich te wassen in de zelfgemaakte douches! Aangezien het gezamenlijke douches waren per 5 was er bij niemand enige schaamte, wat zorgde voor no shame showers! Toen iedereen buikje vol zat met boterhammen met kipsla en kip curry was het tijd voor een avondspel. De verkenners-gidsen werden in 2 groepen verdeeld: team **Wouw** en team **Caraya**. Beiden waren maffiabazen en moesten zo veel mogelijk geld en mensen verzamelen. Elk bendelid kon zijn maffiabaas vermoorden om zo zelf maffiabaas te worden. **Goeti** won het spel.

### Maandag 8 augustus

Aangezien de klok op grootkamp altijd twee uur wordt verder gedraaid, mochten de VG's vannacht 1 uur langer slapen. Fris uitgeslapen werden ze zachtjes gewekt door de leiding. Vandaag was het tijd voor technische omloop. Om te beginnen werd verwacht dat elke patrouille om ter snelst enkele sjorringen legde en wat schijfjes van een balk afzaagde. Daarna werd de techniek gipsen getest. Ook morse, EHBO en commandokoord waren onderdelen van de technische omloop. Bij dat laatste waren er soms wat moeilijkheden. Zo werd **Michiel Vindevogel** in het water gegooid door zijn eigen patrouille, de Stieren.



Ook het middageten maakte deel uit van de technische omloop. Elke patrouille kreeg biefstukken, appelmoes en aardappelen mee en werd verwacht een vuur te maken, om zo hun eten klaar te maken. **Dingo** en **Katta** vroegen plots of iemand tartaar bij zijn biefstuk wou, waarop de meeste VG's nogal verward antwoordden dat dat een rare combinatie was. Daarop reageerden **Dingo** en **Katta** dat dit juist heel normaal

was, nog nooit gehoord van steak tartaar? Na het laatste deel van de technische omloop, namelijk het commandokoord, kregen de VG's even chilltijd. Daarna mochten ze om fourage gaan om het vieruurtje en avondeten samen te eten: pannenkoeken! Eens het donker was, was het tijd voor het avondspel, maar eerst moest **Cavia** nog even haar behoefte doen, waarbij ze het heel moeilijk had om in de pot te mikken in het donker. Euuuh, **Cavia**? Als avondspel was het eenheidsavondspel. De volledige eenheid werd verdeeld in enkele groepen en moest proberen de goede mensen van de overheid te helpen om de slechte zombies te verslaan.

### **Dinsdag 9 augustus**

De dag startte met een massageturnles, gegeven door **Mustang**. Tijdens de voorbereiding van de inspectie kregen **Koedoe** en **Ree** de opdracht om de hudo een beetje proper te maken. Hoezee! Natuurlijk ging dit allemaal niet zo vlot en viel de paal van de hudotent in de put. Oeps... Na de inspectie gingen de VG's even frisbeeën, om vervolgens de fishsticks als middagmaal klaar te maken. Na het eten werd het de VG's aangeraden om zeker een siësta te nemen, want volgens **Leeuw** gingen ze het zeker nodig hebben. Tijd voor het middagspel. Net als de avond ervoor was het weer een eenheidsspel. Peter Pan was jarig! Opnieuw werd de eenheid opgedeeld in groepen. Elke groep moest opdrachten doen om ingrediënten te verzamelen om op het einde een heerlijke cake te maken. Na het middagspel werd even tijd voorzien om een gesprek te hebben tussen VG's, leiding en eenheidsleiding. Eens iedereen's hart gelucht was, konden ze met een gerust hart beginnen aan het avondspel over Barbie. Elke patrouille had een kamp met daarin een barbiepop. Het was de bedoeling dat de VG's andere kampen binnendrongen om de barbie te stelen. Ook konden ze andere VG's overkopen met barbielevens. Uiteindelijk werd maar 1 van de 4 kampen gevonden, namelijk dat van de Piranha's. De Condors wonnen het spel, ook al vonden ze op het einde hun eigen kamp niet meer terug.

### **Woensdag 10 augustus**

Vroeg uit de veren vandaag! Om 5u werden de VG's gewekt, om vervolgens stilletjes te ontbijten en een lunchpakket te smeren. Gepakt en gezakt en in perfect uniform was het even spurten naar de trein, die ze uiteindelijk nipt haalden. Een uurtje later kwamen ze toe in Herentals. Daar namen ze een bus richting Bobbejaanland. Maar... te vroeg gejuicht. De eerste coördinaten werden doorgegeven en de eerste patrouille kon vertrekken op tocht. Haaa, mopje! Ze gingen toch naar Bobbejaanland! De



typhoon, Dizz, Revolution,... geen enkele attractie was te eng voor de verkennersgidsen! Behalve voor **Ramon Demey** misschien. De VG's splitsten op in enkele groepen en gingen elk een eigen weg. Een paar jongens kwamen in contact met wat meisjes, die vonden dat ze

naar salami roken. Wat? Na een bewogen dag in Bobbejaanland keerden VG's en leiding terug naar het kampterrein.

### **Donderdag 11 augustus**

Na het ontbijt was het opnieuw tijd voor een ochtendspel, deze keer van **Lama**. Bij 'Tempel der mysteries' werden de VG's opgedeeld in groepjes van 2. Elk groepje had een pion op een spelbord en moest proberen de draak te verslaan. Onderweg kwamen ze monstertjes tegen die ze dan in levende lijve moesten bevechten. Deze monsters waren **Leeuw**, **Grizzly** en **Nele**. Het team **Jakhals** en **Balder Mervillie** won het spel! Na het ochtendspel was het tijd voor de befaamde kookwedstrijd. De avond ervoor had elke patrouille een boodschappenlijstje moeten doorgeven en nu mochten ze hun ingrediënten halen bij de stam. Elke patrouille had schitterende ingrediënten, behalve de Pythons. **Caraya** had niet erg veel inspiratie de dag ervoor, dus de Pythons moesten het doen met wortelen als zonnetjes. Elke patrouille toonde zijn eigenheid op een andere manier. De Stieren gebruikten bij elk gerecht een steen, een idee van **Gilles Dewever**. Vooraleer het tijd was om opnieuw om fourage te gaan, had **Mustang** het geniale idee om de VG's even 'melkpong' te laten spelen.

Met ronde buikjes van het avondeten en de kookwedstrijd, moesten de VG's hun uniform aandoen. Dropping! De VG's werden gedropt na 25 minuten rijden in de auto. Jammer genoeg kon **Otter** niet mee, want die had zijn voet verzwikt en verbleef op dat moment in de spoedafdeling van het ziekenhuis. Bijna aangekomen op punt 2 zochten de Piranha's naar een kapelletje, waar het punt zich bevond. **Sitta** beweerde een Mariabeeld gezien te hebben, terwijl het eigenlijk een kleine versie van het Vrijheidsbeeld was. You go, girl! Op weg naar het laatste punt bleven de Stieren en de Condors redelijk lang weg. Niemand weet hoe dit gekomen is, maar ze waren beiden

verdwaald en kwamen elkaar plots tegen in de tegenovergestelde richting. Uiteindelijk vonden ze de weg terug (nadat **Wouw** en **Koedoe** keihard tegen een hek liepen) en kon iedereen zijn bedje in!

### Vrijdag 12 augustus

Vanochtend mochten de VG's iets langer slapen omdat het de dag ervoor dropping was. Eens wakker, vertrokken de verkenners-gidsen naar het centrum van Lommel om daar een groot stadspel te spelen. De bende werd verdeeld in twee groepen: Piranha's-Condors tegen Stieren-Pythons. Er waren 25 opdrachten die voltooid moesten worden. Voor ze begonnen, gingen de VG's en hun leiders naar de frituur om daar te middagen. Enkele jumbo pakken friet later konden ze beginnen aan het spel. De ene opdracht ging al wat vlotter dan de andere maar uiteindelijk zijn er toch een heel pak gelukt. Eén van de opdrachten was: kleur twee leden van de groep hun haar, waardoor **Beo** en **Ree** nu roest zijn. Gelukkig ging het er bij **Otter**, **Lynx** en **Ouistiti** iets makkelijker uit. Uiteindelijk won het team Piranha's-Condors nipt met 22/25, slechts 1 opdracht meer voltooid dan Stieren-Pythons. Toen de VG's terug op het kampterrein waren, kregen ze uitgebreid tijd om zich te wassen en een vieruurtje te eten. De gidsen en **Katta** genoten van een zalig gezichtsmaskertje en daarna was het tijd voor een zalige BBQ met de JVG's! Iedereen at zijn buikje rond, de één met barbecuevleesjes, de ander met sprinkhanen en dode wespen, hé **Jakhals**? Daarna was het slaaptijd.

### Zaterdag 13 augustus

De VG's werden vandaag gewekt door niemand minder dan Draco Malfidus (**Leeuw**) en Harry Potter (**Mustang**). Deze twee gaven ons ook een turnles, vergezeld door een random heks (**Katta**) en tovenaars (**Bunzing**). Tijdens deze turnles werden de VG's opgedeeld in een groep Zwadderich en een groep



Griffoendor. Deze twee ploegen zouden voor de rest van de dag tegen elkaar strijden.

Het begon al met een potje zwerkbal. Griffoendor won dit spelletje nipt met slechts enkele luttele puntjes meer dan Zwadderdich. Na een smakelijke vogel zonder kop was het tijd voor het middagspel, dat ook in teken stond van Harry Potter. Zwadderdich vs. Griffoendor part 1. De teams moesten runenschrift ontraadselen, raadsels oplossen en vieze drankjes overbrengen. Het eindigde met een ex aequo. Na het vieruurtje was er even tijd om dingen af te leggen, de dag erna was het immers overgang. De andere VG's gingen kijken naar de JVG's die over het commando koord moesten gaan.

Na het avondeten was het tijd voor het avondspel: Zwadderdich vs. Griffoendor part 2. In groepjes van 2-3 moesten de VG's doe- en denkopdrachten doen bij respectievelijk **Mustang** en **Bunzing**. Met handtekeningen van hun konden ze hun pion verplaatsen bij **Leeuw** op het spelbord, met de bedoeling zo snel mogelijk op het witte vakje te raken, zonder opgegeten te worden door de draak. Zwadderdich won met 2-1. Over de volledige dag hadden Griffoendor en Zwadderdich evenveel punten gescoord, dus ging iedereen slapen met een goed gevoel.

### Zondag 14 augustus

Overgangsdag! De VG's stonden op in uniform en na een ontbijt en korte inspectie was het al tijd voor de reuze-u-formatie. Teerpootjes werden wolven, wolven werden JVG's, JVG's werden VG's en VG's werden seniors en leiding. Ook moest er jammer genoeg afscheid genomen worden van enkele belangrijke leiding die jarenlang dienst heeft gedaan. Bij de VG's waren dit **Mustang** en **Bunzing**. Jullie zullen gemist worden!

Elk jaar worden ook enkele prijzen uitgedeeld. Patrouille van de tochten is dit jaar geworden (verrassing verrassing): de Condors! Patrouille van het kamp is gegaan naar de Stieren! Enkele VG's behaalden hun badge woudloper: **Cavia**, **Sitta**, **Otter**, **Ouistiti**, **Lynx**,



**Koedoe** en **Jakhals**. Zij die hun tweede klas behaalden: Paulien Mens of **Ondoorgrondelijke Patrijs**, Marthe Theunissen of **Bescheiden Sika** en Febe Declercq



of **Amicale Ree**. Ook sportprijzen zijn heel belangrijk. Dit gaat over de VG die zich het best inzet tijdens spelen en de grootste vordering maakt doorheen het hele jaar. Op de derde plaats stond **Wolf**, de tweede plaats is gegaan naar **Jakhals** en goud ging naar **Ouistiti!** Tenslotte is er ook nog de prijs voor VG van het jaar. Op de derde plaats is dat geworden: **Sika**, op de tweede plaats **Cavia** en VG van het jaar is geworden: **Ree**. Proficiat aan allen!! Vervolgens ging iedereen naar zijn nieuwe tak en maakte er een mooie dag van.

### **Maandag 15 augustus**

De VG's werden wakker in hun eigen bedje, in hun oude tak. Ze startten de dag met een yogaturnles van **Katta**. Na het eten en de inspectie was het tijd om ons eigen spel, gemaakt voor de teerpoten/wolven/JVG's voor te bereiden. Vervolgens aten de VG's een smakelijk varkenslapje. Daarna was tijd voorzien om hun spel te briefen (of was het briefen, **Wouw?**) aan de leiding van de tak waaraan ze een spel gingen geven. Na het spel werd hevig geëvalueerd. Daarna was het tijd voor een vieruurtje. Na het vieruurtje en het avondeten speelden we een avondspel: Yow, it's lit. Per patrouille hadden de VG's een bak met 2 kaarsjes mee naar het bos, waar ze elk een kamp maakten. Elke VG had een kaartje met een code op hun hoofd bevestigd. Ze moesten proberen met spuitjes die ze vulden aan de centrale post andere patrouilles hun kaarsjes uit te spuiten. Als een verdediger de code op het hoofd van de aanvaller kon voorlezen, moest de aanvaller terug naar zijn eigen kamp. De Condors wonnen het spel.

### **Dinsdag 16 augustus**

Het einde van het kamp naderde, wat betekende dat de afbraak stilletjes aan begon. Vandaag braken de VG's de zithoek en de toren af. Na het middageten werden ook vuurtafels en -shelters en eettafels en -shelters afgebroken. Tussendoor werd geoefend voor sketches voor de kampvuuravond. Als avondeten aten alle VG's samen heerlijke preisoep.

's Avonds was het kampvuuravond! De zangles werd gegeven door **Ouistiti** en **Otter**, verkleed als Zamzon en **Hertje**. Dit jaar waren de VG's iets origineler dan normaal. **Otter** en **Ouistiti** organiseerden de eerste editie van de 'Beertjesawards'. Ze deelden 10 beertjesawards uit, zoals 'prankbeertje', 'moderatorbeertje', 'bosbeertje', enz. Ook de gidsen hadden samen een lied gemaakt, het VG-lied, samen met **Wouw** en **Jakhals** als achtergrondkoortje. **Jakhals** en **Ramon** zongen hun 'kaklied', het lied dat

ze gemaakt hadden telkens als ze samen hun behoefte gingen doen. Bedankt **Serval** en **Lynx** voor ons vuur! Na een schitterende avond kroop iedereen zijn bedje in.

### Woensdag 17 augustus

Vandaag vertrokken de teerpootjes, wolven en JVG's naar huis. Voor de bus toekwam, had elke tak nog zijn laatste opruimwerk verricht. Hierna aten ze allen hot dogs en vervolgens was het al tijd om valiezen in te laden en afscheid te nemen. Het afscheidslied werd ingezongen en vele knuffels werden uitgedeeld. Nadat de kindjes weg waren, was het



alle hens aan dek om de rest af te breken, zodat iedereen 's avonds klaar was voor de traditionele kaasavond! Vele kaasjes en kaartspelen passeerden en iedereen ging voldaan en vermoeid slapen.

### Donderdag 18 augustus

Aan ieder kamp komt een einde, dus ook aan dit kamp. De voormiddag werd benuttigd met de laatste delen van het stafkamp op te ruimen en de camions in te laden. Er werd afscheid genomen van pukkelpopgangers en terug naar Wondelgem gereden. Daar werden de camions weer uitgeladen en nam iedereen afscheid van elkaar. Tot de volgende!

Bedankt aan de stam voor het heerlijke eten; bedankt aan de eenheidsleiding voor de schitterende organisatie en bedankt aan de leiding voor het fantastische jaar!

Uw reportster ter plaatse

**Amicale Ree**

aka : Febe Declercq

**Grappige zinnnetjes GK 16**

**Agoeti:** Munt is echt vuil.

**Balder:** Ik ben gaan plassen.

**Beo:** Is dat de maan? Ah nee, 't is de zon.

**Caraya:** Cavia is BOB.

**Cavia:** 't Is moeilijk om in de pot te mikken in het donker!

**Gaai:** \*kreun\* ditdat

**Gilles:** Samen kunnen we echt zotte dingen doen.

**Jakhals:** Ik hou van kinderhandjes.

**Katta:** Wie is beertje stout?

**Koedoe:** Een vliegende start voor de stormende stieren!

**Leeuw:** Da's routine, he?

**Lynx:** Ze is 18 en super lekker.

**Michiel:** Dat ruikt ge toch?

**Mustang:** Allee, Giupetto's!

**Otter:** Heeft Margot al een gsm?

**Ouistiti:** Magast, we hebben die zips voor niks gekocht.

**Patrijs:** Lynx, ge zijt dat zelf!

**Ree:** Is mijn haar al wat minder rost?

**René:** Au!

**Ramon:** Droll in het Engels is toch met 2 l'en?

**Serval:** Topvakantie, topvakantie

**Sika:** Sorry komt altijd te laat.

**Simon M.:** Ouh nee, mijn handen zijn vuil.

**Simon V.:** Niks hé, ja.

**Sitta:** Ligt Lommel niet in Wallonië misschien?

**Wolf:** \*salto\*

**Wouw:** Kom Sitta, we gaan naar het bos.

# Programma Verkenners-Gidsen

---

Indien je een vergadering niet kan komen gelieve Dingo ([dingo@dezwaluw.org](mailto:dingo@dezwaluw.org) of 0471/63.97.84) dan te verwittigen. We vergaderen altijd op ons terrein te Wondelgem. Is dit niet zo wordt het tijdig gemeld. Neem steeds stylo, papier en €0,50 voor de cola mee. Uiteraard in PERFECT UNIFORM!

## **Zaterdag 3 september 2016, 14u00 tot 17u30**

Openen en sluiten om 14u00 in Wondelgem. De planning zien jullie dan wel. Eens kijken wat we dit jaar zullen doen en alvast elkaar leren kennen!

## **Zaterdag 10 september 2016, 14u00 tot 17u30**

Open en sluiten om 14u00 in Wondelgem. Vandaag leren jullie hoe je een klein spel maakt. Uiteraard spelen we ook enkele van deze spelen.

## **Zaterdag 17 september 2016, 14u00 tot 17u30**

Open en sluiten om 14u00 in Wondelgem. Na het grootkamp is het eens tijd om onze koffers op orde te stellen. Breng hiervoor allemaal een handdoek en een schoteldoek mee.

## **Zaterdag 24 september 2016**

Geen vergadering

## **Zaterdag 1 oktober 2016, 10u00 tot 17u30**

Openen en sluiten om 10u00 aan Sint-Pietersstation. Breng zeker jullie zwemgrief mee en kaartleesmateriaal. Ra ra ra :)

## **Zaterdag 8 oktober 2016, 14u00 tot 17u30**

Open en sluiten om 14u00 in Wondelgem. Kleine span? Grote span? Hoe groot ben ik? Dat kom je allemaal vandaag te weten.

## **Zaterdag 15 oktober 2016, 14u00 tot 17u30**

Open en sluiten om 14u00 in Sint-Pietersstation. Vandaag kijken we wat we kunnen krijgen voor een appel en een ei.

## **Zaterdag 22 oktober 2016, 14u00 tot 17u30**

Geen vergadering

## **Zaterdag 29 oktober tot woensdag 2 november 2016**

Vandaag vertrekken we op Herfstkamp ! Olééé

**Zaterdag 5 november 2016**

Geen vergadering

**Zaterdag 12 november 2016, 10u00 tot 17u30**

Open en sluiten om 10u00 in Wondelgem. Weg met het digitale fototoestel, vandaag gaan we enkele jaren terug en leren we hoe je een echte foto ontwikkeld.

**Zaterdag 19 november 2016, 14u00 tot 17u30**

Open en sluiten om 14u00 in Wondelgem. Trek maar jullie dansschoenen aan want vandaag gaan we los gaan!

**Zaterdag 26 november 2016**

Geen vergadering

**Vrijdag 2 december 2016, 19u00 tot 22u00**

Open en sluiten om 19u00 in Wondelgem. Even ontspannen van de examenstress. Grote verrassing!

**Vrijdag 9 december 2016, 19u00 tot 22u00**

Open en sluiten om 19u00 in Wondelgem. Met al die examen kennis gaan we eens lekker quizen. Op onze Facebookpagina kan je vanaf 18u00 al je eerste punten verdienen !

**Vrijdag 16 december 2016, 19u00 tot 22u00**

Open en sluiten om 19u00 in Wondelgem. Even ontspannen met een film, breng eventueel een dekentje mee.

**Zaterdag 24 december 2016**

Geen vergadering want het is kerstvakantie!

**Zaterdag 31 december 2016**

Geen vergadering want het is kerstvakantie!

**Berekende Dingo**

Takleider VG's

[dingo@dezwaluw.org](mailto:dingo@dezwaluw.org)

0471/63.97.84

# Seniors

---

Hou je vast, De Zwaluw, want de seniors komen er opnieuw aan!

Na een zéér lange periode zijn we er eindelijk opnieuw in geslaagd om deze fantastische tak op te starten. De oudste verkenners krijgen nog even uitstel van “het leiding zijn” en worden vanaf nu seniors. Als senior worden ze immers eerst extra voorbereid om de volgende stap binnen de eenheid te nemen. Daarnaast maken ze natuurlijk ook extra fun met badgewerking, toffe projecten en een buitenlands kamp: welkom in de wereld van de seniors!

De begeleiding van deze groep jongeren wordt dit jaar gedragen door **Gemotiveerde Leeuw** en **Bedrijvige Fennek**. Met zulke leiders belooft het dus een goedgevuld en zeer boeiend jaar te worden!

De kalender voor de komende maanden ziet er alleszins al fantastisch uit:

## **Zaterdag 10 september 2016, 14u00 tot 17u30**

De start van het nieuwe jaar! We kijken eens welk materiaal we nodig hebben voor ons scoutsjaar en maken er een koffertje van.

## **Zaterdag 17 september 2016 – Zondag 18 september 2016**

We vliegen er snel in, nu het hopelijk nog warm is en gaan op fietsweekend. Doel nog onbekend.

## **Zaterdag 24 september 2016**

Geen vergadering

## **Zaterdag 01 oktober 2016, 10u00 tot 17u30**

We doen dit jaar zo veel mogelijk aan badgenwerken en gaan onder andere beginnen aan badge crea. Als eerste onderdeel gaan we eens goede gipsen. Tegelijk is het zeker tijd om eens de technieken van teervoet en tweede klas op te frissen.

## **Zaterdag 08 oktober 2016, 14u00 tot 17u30**

We gaan foto's gaan maken ten voorbereiding van een foto-explo verder in het jaar. Vergeet allemaal niet je **fiets** mee te nemen.

**Zaterdag 15 oktober 2016, 14u00 tot 17u30**

Ondertussen staan onze gipsen al lang genoeg te wachten, we gaan ze verder afwerken en voorbereidingen treffen voor de filmavond. **Filmavond na de vergadering, eerst voor kinderen, dan voor jongeren en volwassenen. Verdere info volgt.**

**Zaterdag 22 oktober 2016 – Zondag 23 oktober 2016**

Het eerste leidersweekend op ons terrein! Afwisselend leerrijke cursussen en geniale activiteiten staan op het programma

**Zaterdag 29 oktober 2016 tot woensdag 2 november 2016**

Waar elke scout van begin af aan naar uikijkt, we gaan op kamp!

**Zaterdag 05 november 2016**

Geen vergadering

**Zaterdag 12 november 2016, 10u00 tot 17u30**

De foto's die we eerder in het jaar gemaakt hadden gaan we nu ontwikkelen om onze badge fotograaf af te werken.

**Zaterdag 19 november 2016, 14u00 tot 17u30**

De belangrijkste badge die we dit jaar zullen afleggen is de badge kartograaf. Vandaag bereiden we ons daar eerst uitgebreid op voor, zodat jullie later op het jaar zeker allemaal zullen slagen voor deze badge.

**Zaterdag 26 november 2016**

Geen vergadering

**Vrijdag 2 december 2016, 19u00 tot 22u00**

Net als elk jaar proberen we rekening te houden met het feit dat de examens voor de deur staan, dus beginnen vanaf nu de vrijdagavondvergaderingen. We houden een casino-night, haal allemaal maar je pokerface tevoorschijn.

**Vrijdag 9 december 2014, 19u00 tot 22u00**

Neem allemaal een cadeautje mee want we houden ons jaarlijks Klaasfeest.

**Zaterdag 16 december 2016, 19u00 tot 22u00**

We gaan eens gaan Bowlen. Neem allemaal een extra zakcentje mee voor een drankje, in tegenstelling tot bij ons is het geen 50 cent, helaas.

**Wij danken onze sponsors:**



**BAKERIES**

> SINCE 1932 <



**Bedankt vruchten !**